

PASCHA



SINT FRANCISCUS PAROCHIE
LOCATIE: H. MARTINUS TWELLO

Bankrekeningnr. NL22 RABO 0111 0470 05
Contactadres: De Klepel 0571-272220
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
Dinsdag en donderdag 09.00-17.00 uur
Woensdag 09.00-15.00u | Vrijdag 09.00-12.00u
martinus.twello@franciscusparochie.com
www.sintfranciscusparochie.com

PASTORAAL TEAM

*Het pastoraal team is elke dag bereikbaar
van 9.00 – 20.00 uur voor dringende
pastorale zaken op 06-53154358.*

Drs. H.W.M. ten Have, pastoor

Liturgie. 0571-273160

J.A. Rutgers, parochievicaris

Liturgie; 06-53210174

Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken

Diaconie. 06-16912727

1 juni – 15 juni '26

Sacramentsdag
11^e zondag door het jaar

*Denk iets goeds
En denk iets lekkers
Denk iets geks
Of nog iets gekkers*

*Denk iets aardigs
Denk iets liefs
Maar hoe dan ook...
iets positiefs*

Toon Hermans

De vieringen in de weken **1 juni – 14 juni '26**

Woensdag 3 juni

Om 9.00 uur: Eucharistie viering in de kerk

Donderdag 4 juni

Om 9.00 uur Eucharistie viering in de kerk

Zondag 7 juni Sacramentsdag

Om 9.00 uur Eucharistie viering m.m.v. koor Duistervoorde
Voorganger Pastoor ten Have

Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed en bezichtiging.

Woensdag 10 juni

Om 9.00 uur Eucharistie viering in de kerk

Donderdag 11 juni

Om 9.00 uur Eucharistie viering in de kerk

Zondag 14 juni 11^e zondag door het jaar

Om 9.00 uur Eucharistie viering met gelegenheidskoor
Voorganger Pastor Rutgers

Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed en bezichtiging.

Lectoren/lectrices:

Zondag 7 juni: Wil Rothengatter

Zondag 14 juni: Carin Veldhuis

Gastheren/Gastvrouwen:

Zondag 7 juni: Riet Simons

Zondag 14 juni: Agnes Leerkes

Kosters:

Zondag 7 juni: Antoon Haagen

Zondag 14 juni: Simon van Leeuwen

Acolieten:

Zondag 7 juni: Annemarie Mölder en Marcel Klunder

Zondag 14 juni: Sander Rutgers

Collectes:

De eerste collecte is voor het onderhoud van de parochie.

U kunt voor de eerste collecte ook gebruik maken van deze QR code. Deze QR code is ook achterin de kerk op het prikbord te scannen.



De **tweede collecte** is voor de diaconale taken die binnen de parochie worden uitgevoerd.

Zondag 7 juni

Generatietuin (Sant'Egidio Apeldoorn)

Rekeningnummer: NL21 RABO 0147 0762 18 t.n.v. Stichting Sant'Egidio Apeldoorn

Zondag 14 juni

Kledingbank Twello

Rekeningnummer: NL 24 SNSB 0339 4472 49 t.n.v. Stichting Kledingbank gemeente Voorst e.o.

KRONIEK**Overleden**

25 mei.: Aloysius Antonius Maria Streppel (65 jaar)

Eerste Heilige Communie

Op zondag 31 mei zal Olivier van Gessel zijn Eerste Heilige Communie gaan doen. *Van harte gefeliciteerd namens de parochie! We wensen jou Gods zegen, liefde en geluk toe op jou verdere levensweg.*

GEBEDSINTENTIES**Zondag 7 juni om 9.00 uur:**

Johanna Hendrika Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy Scholten; Fam. Lobbert; Fam. Kuster-Bloo; Annie Dijkhof; Henricus Johannes Korten en Hendrika Gerarda Korten-Mulder; Bernard Havekes; Lina en Hein Jutten-Dijkhof en zoon Anton; Wim Simons; Wilhelmus Jozefus Koers; Gerard Bevers; Toos Mulder-Bouwmeester; Jo Nieuwenhuis en overleden broers en zussen Nieuwenhuis; Jan Streppel; Gerardus Joseph Maria Biesterbos; Annie Jungerman-Berends ; Wilhelmus Franciscus Huisman; Fam. Gradus Streppel-Ganzevles; Ma Derickx-Groot; Heintje de Croon-van Zeijst; Willemien, Harry, Ben en Vera van Straaten; Ties en Familie Bonekamp-Holtkuile.

Zondag 14 juni om 9.00 uur

Echtpaar Bijsterveld-Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy Scholten; Johanna Hendrika Pol; Antoon en Gerda Pol-Pelgrim; Fam. Bourgondien-Mulder; Pastor Anton Hulleman; Bernardus Johannes Weijn en Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker; Fam. Ruigrok-van der Ploeg; Marietje Havekes-Tijhuis; Marie en Gradus van Gulp-Leerkes en Joop, Willie en Freek; Ouders Boerkamp-Streppel; Frans Elizen.

AGENDA**Maandag 1 juni**

19.30 uur naastenhulp

Dinsdag 2 juni

14.00 uur pastoraal team

Donderdag 4 juni

19.30 uur koor repetitie

Dinsdag 9 juni

15.00 uur bijbelgroep

Donderdag 11 juni

19.30 uur koor repetitie

Coördinatiegroep H. Martinus TwelloJan Overmars, telefoon 06-30252577, j.j.overmars@planet.nlAnca Ellenbroek, tel. 06-31257398, acellenbroek@gmail.com

De leden van de groep zijn aanspreekpunt voor vragen, ideeën en/of eventuele problemen.

Bezoek van een pastor

Als u het op prijs stelt dat een pastor bij u komt of u wilt graag thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie, 0571-274445, op dinsdag en donderdag van 9.00-17.00 uur.

Bloemen of een kaartje voor een zieke of eenzame medeparochiaan

Kent u iemand die zich eenzaam voelt of een moeilijke tijd doormaakt? Iemand die wel een beetje extra aandacht kan gebruiken? Wij van de Martinuskerk willen daar graag aandacht aan schenken doormiddel van een kaartje of bloemetje. U kunt ons daarbij helpen door namen van die desbetreffende parochianen door te geven aan de leden van de

coördinatiegroep of aan het secretariaat: 0571-274445. Zo willen wij als geloofsgemeenschap van de Martinuskerk proberen onze medemens nabij te zijn.

Inleveren copy Pascha

De volgende Pascha verschijnt op zondag 14 juni. Deze Pascha is voor 2 weken. De volgende Pascha zal voor 4 weken zijn i.v.m. zomervakantie. De kopij dient uiterlijk maandag 9 juni binnen te zijn via email:

martinus.twello@franciscusparochie.com of in de brievenbus van het secretariaat. Wilt u hiermee rekening houden.

Rechtstreekse uitzending vanuit H. Martinuskerk Twello

Het is mogelijk rechtstreekse uitzendingen of uitzendingen die plaatsgevonden hebben in de Heilige Martinuskerk Duistervoorde Twello te volgen via internet.

Dit kan via kerkdienstgemist.nl of via de website van onze parochie www.sintfranciscusparochie.com, klik in het menu aan de linkerkant, KERK.TV uit Twello.

Naastenhulp Voorst

Naastenhulp Voorst een samenwerkingsverband van diaconieën en caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst. We helpen waar we kunnen

www.naastenhulpvoorst.nl

Kerkradio in Twello

Aan de parochianen die in het bezit zijn van een werkbare kerkradio verzoeken wij om contact op te nemen met het secretariaat.

Tel. 0571-274445 (op di. en do. 9.00 – 17.00 uur)

Terugblik op de Jaarlijkse Bedevaart naar Renkum op 19 mei 2026

Al weer voor de tweede keer hebben 13 parochianen met Pastoor Henri ten Have de bedevaart naar Renkum gemaakt. Wij vertrokken om 9.15 uur met twee busjes naar het bedevaartsoort om Maria dank te zeggen en troost te vragen. Wij werden om 10.00 uur ontvangen met een heerlijke kop koffie en koek.



Om 11.00 uur was er een plechtige Eucharistie viering met Mgr. H. Woorts met assistentie van pater Bomers, pastoor Pauw, pastoor ten Have en pastor T. Jurrius. Deze viering, ondersteund met een mooi koor was indrukwekkend! De bemoedigende woorden en de persoonlijke zegen of naar keuze een zieken zegening van Mgr. H. Woorts met assistentie, waren inspirerend. Daarna was er ruimte voor praatje en genoten wij van de goed verzorgde lunch.

Na de lunch kwamen kinderen met een attentie voor de bedevaartgangers, in processie Maria hulde brengen. Om 15.00 uur was het plechtig lof met mooie gezangen en zegende de bisschop na afloop de devotionalia. Hierna was er nog ruimte om een wandeling door het park te maken of een kaarsje bij Maria op te steken.

Alle bedevaartgangers hebben genoten, met een goed gevoel zijn wij weer huiswaarts gegaan. Dank aan de organisatie voor de verzorgde dag. Weer een mooie activiteit om jaarlijks op de Parochie agenda te plaatsen.

Verslag van de bedevaartganger Louis Maathuis



Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella

Zoals beloofd stuur ik een update over hoe onze Camino naar Santiago de Compostella verloopt. We hebben vandaag een rustdag dus hebben we even tijd voor andere dingen dan alleen maar lopen en zorgen voor een slaapplek voor de nacht.

We zijn inmiddels al bijna 2 maanden onderweg. Anders dan aan het begin verteld, zal onze reis rond de 2600 km. gaan uitkomen. De duur van de reis zal daarom ook eerder 4 tot 5 maanden worden, dan, zoals eerder gezegd 3 tot 4 maanden. Waarom we ons zo "verrekend" hebben is niet helemaal duidelijk maar ook niet belangrijk.

We hebben inmiddels de 1000 km. grens gehaald en zijn flink op weg om binnenkort de helft van de route te hebben afgelegd. We raken gewend aan het simpele leven van eten, lopen, en slapen. Doordat je zo'n simpel leven leidt, heb je extra veel tijd om na te denken over de dingen die er in het leven (wat ons betreft) echt toe doen.

We hebben niks behalve een rugzak en een kar maar tegelijkertijd hebben we alles wat we nodig hebben en voelen we ons rijk! Als we het moeilijk hebben onderweg door de vele klimpartijen en afdalingen, denken we aan alle mensen die ook graag deze reis willen maken maar dit niet kunnen om welke reden dan ook. Dan zetten we elke stap voor iemand van hen en dit draagt ons! Vaak denken we aan het gedicht "Voetstappen in het zand" en als ik het moeilijk heb, denk ik "op dit stuk van de route laat ik nu maar 2 voetstappen achter...."

De vele kerken die we passeren, sterken ons geloof. Overal in elk dorp, hoe klein ook, is er (bijna altijd) een kerk. Deze kerken zijn allemaal het middelpunt van de gemeenschap. Ze hebben een verbindende functie en zijn erg belangrijk voor het sociale leven, met name in de kleinere dorpen. Het kan toch niet zo zijn dat als er "niets" is, dat deze kerken zoveel kracht hebben?

We hebben inmiddels ook enkele grote, bekende kerken bezocht, waaronder de basiliek van Vézelay waar de relikwieën van Maria Magdalena onder in de kelder liggen. Niet alleen de relikwieën maar ook de prachtige lichte kerk maakte indruk. De lichtinval in deze kerk is echt bijzonder en anders dan alle kerken die we tot nu toe gezien hebben. Wij zijn er naar het avondgebed geweest. De nonnen en monniken die hier nog wonen bidden elke dag 3x in deze kerk, met name door gezang. Het is prachtig om te horen!



Ook hebben we in Nevers het intact gebleven lichaam van de Heilige Bernadette bezocht. Het lichaam van Bernadette Soubirous rust in een kapel van het Sanctuarium die jaarlijks duizenden pelgrims uit de hele wereld aantrekt. Hoewel het enorm toeristisch en commercieel is, kun je er niet onderuit dat het een heel bijzondere plek is. Zoveel mensen ook die langskomen, allemaal erg onder de indruk, velen waren emotioneel en ontdaan. Dan moet er toch wel wat zijn, zou je denken?

Omdat we al zo lang onderweg zijn, zien we de natuur veranderen. Daar waar het gras bij vertrek jong en groen was, is het nu groot genoeg om gemaaid te worden. Ook de prachtige rozenstruiken zijn in volle bloei!

Ook wij voelen dat we groeien, en dan hebben wij het niet alleen over onze kuitten....(want die groeien ook in omvang en in kracht). Maar we groeien als koppel en als mens. We zijn nóg meer een hecht team geworden en weten wat we aan elkaar hebben. Als we met z'n drieën zijn, hebben we niets anders meer nodig.

Geen luxe, geen mooie kleren, geen grote auto, we kunnen het allemaal missen. Het enige wat ik wel moet missen, is mijn moeder. (Gelukkig kunnen we bellen zodat we elkaar op de hoogte houden hoe het met ons gaat en hebben we contact via WhatsApp zodat ze ook foto's van onze reis kan zien.)

We lopen deze reis voor iedereen die extra kracht en liefde nodig heeft, en daarom steken we zo veel mogelijk een kaarsje op daar waar het kan. En natuurlijk altijd één voor mijn (schoon)moeder!

Tot dusver hebben we dus een voorspoedig begin van de Camino. We hebben onze probleempjes gehad met o.a. de wandelkar (lekke banden, aanpassingen aan handvaten etc.), maar we mogen niet klagen. De voeten en benen houden het prima, we hebben nog geen één blaar gehad! De moraal is goed en het vertrouwen en geloof is groot!

We hebben begrepen dat veel mensen met ons meeleven en dat vinden we heel fijn om te horen. We houden jullie graag op de hoogte hoe de reis verder verloopt.

Hartelijke groet,
Jos, Linda en Cato

