

PASCHA



SINT FRANCISCUS PAROCHIE
LOCATIE: H. MARTINUS TWELLO

Bankrekeningnr. NL22 RABO 0111 0470 05

Contactadres: De Klepel 0571-272220

Kerklaan 18, 7391 AN Twello

Dinsdag en donderdag 09.00-17.00 uur

Woensdag 09.00-15.00u | Vrijdag 09.00-12.00u

martinus.twello@franciscusparochie.com

www.sintfranciscusparochie.com

PASTORAAL TEAM

*Het pastoraal team is elke dag bereikbaar
van 9.00 – 20.00 uur voor dringende
pastorale zaken op 06-53154358.*

Drs. H.W.M. ten Have, pastoor

Liturgie: 0571-273160

J.A. Rutgers, parochievicaris

Liturgie: 06-53210174

Drs. R.G.Th. (Ronald) Dashorst, diaken

Diaconie: 06-16912727

20 april – 4 mei '26

3^{de} Zondag van Pasen

4^{de} Zondag van Pasen

*Mijn kleinzoon vroeg me op een dag
toen ik wandelde met hem:*

“Opa, vertel me alstublieft.

Waar ligt Jeruzalem ?”

“Waar ,”zei ik “ergens in een sjoel

Met diep ontroerde stem

het Kol Nidrei gezongen wordt,

daar ligt Jeruzalem.

Waar het gezin dat Sjabbes viert,

In Bonn of Nottinham,

Zijn kippesoep in vrede eet,

Daar ligt Jeruzalem.

Ook waar men 't groot verdriet herdenkt,

Dat snap je later wel,

Ook daar Sam, ligt Jeruzalem, Maar niet in Israël”

Willem Wilmink

De vieringen in de weken **20 april – 4 mei '26**

Woensdag 22 april

Om 9.00 uur Euch. Viering in de kerk

Donderdag 23 april

Om 9.00 uur Euch. Viering in de kerk

Zondag 26 april

Om 9.00 uur Euch. Viering met volkszang Heleen orgel
Voorganger Pastor Rutgers

Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed en bezichtiging.

Woensdag 29 april

Om 9.00 uur Euch. Viering in de kerk

Donderdag 30 april

Om 9.00 uur Euch Viering in de kerk

Zondag 3 mei

Om 9.00 uur Euch. Viering met m.m.v. koor Duistervoorde
Voorganger Pastoor ten Have

Van 14.00 tot 16.00 uur: De kerk is open voor meditatie, gebed en bezichtiging.

Lectoren/lectrices

Zondag 26 april: Trees de Croon

Zondag 3 mei: Wilco Harleman

Gastheren/Gastvrouwen

Zondag 26 april: Agnes Leerkes

Zondag 3 mei: Monique Derickx

Kosters

Zondag 26 april: Simon van Leeuwen

Zondag 3 mei: Jos Sluiter

Acolieten

Zondag 26 april: Annemarie Mölder en Marcel Klunder

Zondag 3 mei: Sander Rutgers

Collectes:

De eerste collecte is voor het onderhoud van de parochie.

U kunt voor de eerste collecte ook gebruik maken van deze QR code. Deze QR code is ook achterin de kerk op het prikbord te scannen.



De **tweede collecte** is voor de diaconale taken die binnen de parochie worden uitgevoerd.

Zondag 25 april: Roepingen zondag.

IBAN NL 64 ABNA 0810 4964 88

t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht

Zondag 3 mei:

Collecte voor Christenen in het Heilig Land

NL 64 INGB 0005111738

GEBEDSINTENTIES

Zondag 26 april om 9.00 uur:

Johanna Hendrika Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy Scholten; Chris Hale; Ouders Elders-Meulenbroek; Bernardus Johannes Weijn en Wilhelmina Aleida Maria Weijn-Schoenaker; Fam. Ruigrok-van der Ploeg; Robbie Pieter Christian Leerkes; Ans Meulenbroek; Gerard en Marijke Taverne; Jos Pol; Overleden ouders Martien en Annie van den Belt-Kutschruiter; Marjo Koppes; Pastor Peeters; Gerardus Theodorus Klunder; Overleden ouders Pol-Linthorst; Heer B. Pol; Tinus Hulleman; Jan Streppel; Hendrikus Bijsterveld.

Zondag 3 mei om 9.00 uur:

Echtpaar Bijsterveld-Pol; Fam. de Bie-Miedendorp; Opa Freddy Scholten; Fam. Lobbert; Fam. Kuster-Bloo; Fam. Gradus Streppel-Ganzevles; Annie Dijkhof; Ouders Henricus Johannes Korten en Hendrika Gerarda Korten-Mulder; Bernard Havekes; Ouders Henk en Toos Diks-de Haan; Lina en Hein Jutten-Dijkhof en zoon Anton; Wim Simons; Wilhelmus Jozefus Koers; Gerard Bevers; Toos Mulder-Bouwmeester; Jo Nieuwenhuis en overleden broers en zussen Nieuwenhuis; Jan Streppel; Gerardus Joseph Maria Biesterbos; Annie Jungerman-Berends; Wilhelmus Franciscus Huisman; Bernard te Riele; Gerardus Theodorus Klunder; Martin de Croon.

Agenda

Maandag 20 april

19.30 uur beheer commissies begraafplaatsen

Woensdag 22 april

20.00 uur parochiebestuur

19.30 uur werkgroepen PCI Caritas Franciscus Parochie

Donderdag 23 april

19.30 uur koor repetitie

Donderdag 30 april

19.30 uur koor repetitie

Coördinatiegroep H. Martinus Twello

Jan Overmars, telefoon 06-30252577, i.j.overmars@planet.nl

Anca Ellenbroek, tel. 06-31257398, acellenbroek@gmail.com

De leden van de groep zijn aanspreekpunt voor vragen, ideeën en/of eventuele problemen.

Bezoek van een pastor

Als u het op prijs stelt dat een pastor bij u komt of u wilt graag thuis de communie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie, 0571-274445, op dinsdag en donderdag van 9.00-17.00 uur.

Bloemen of een kaartje voor een zieke of eenzame medeparochiaan

Kent u iemand die zich eenzaam voelt of een moeilijke tijd doormaakt? Iemand die wel een beetje extra aandacht kan gebruiken? Wij van de Martinuskerk willen daar graag aandacht aan schenken doormiddel van een kaartje of bloemetje. U kunt ons daarbij helpen door namen van die desbetreffende parochianen door te geven aan de leden van de coördinatiegroep of aan het secretariaat: 0571-274445. Zo willen wij als geloofsgemeenschap van de Martinuskerk proberen onze medemens nabij te zijn.

Inleveren copy Pascha

De volgende Pascha verschijnt op zondag 3 mei. Deze Pascha is voor 2 weken. De kopij dient uiterlijk maandag 27 april binnen te zijn via email:

martinus.twello@franciscusparochie.com of in de brievenbus van het secretariaat. Wilt u hiermee rekening houden.

Rechtstreekse uitzending vanuit H. Martinuskerk Twello

Het is mogelijk rechtstreekse uitzendingen of uitzendingen die plaatsgevonden hebben in de Heilige Martinuskerk Duistervoorde Twello te volgen via internet.

Dit kan via kerkdienstgemist.nl of via de website van onze parochie www.sinfranciscusparochie.com, klik in het menu aan de linkerkant, KERK.TV uit Twello.

Naastenhulp Voorst

Naastenhulp Voorst een samenwerkingsverband van diaconieën en caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst.

We helpen waar we kunnen

www.naastenhulpvoorst.nl

Paasgrot

De paasgrot is te bezichtigen tussen Pasen en Hemelvaart na iedere kerkdienst en op de zondagmiddagen tussen 14.00 en 16.00 uur

Paasverhaal voor de kinderen bij de paasgrot

Op eerste Paasdag s 'middags vond er bij de Paasgrot een bijzonder paasverhaal plaats voor kinderen, ouders, opa's en oma's. De opkomst was groot en de sfeer was warm en gezellig. Pastoor Henri ten Have vertelde op een boeiende manier het Bijbelse paasverhaal aan de kinderen. Zij mochten actief meedenken en vragen stellen, wat het extra levendig maakte. Tijdens het verhaal kregen de kinderen ook de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en deze bij de grot neer te zetten. De grot was leeg, want Jezus was verrezen – een mooie en betekenisvolle boodschap die centraal stond deze middag.

Na afloop was er voor iedereen iets te drinken en gingen de kinderen enthousiast paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie. In de kerk werd daarna nog gezellig nagepraat. Het was een hele mooie en geslaagde middag, **die zeker voor herhaling vatbaar is. Volgend jaar weer!**



Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella

Tweede Paasdag hebben wij in onze parochie Linda, Jos en Cato uitgezwaaid die begonnen zijn aan een bijzondere pelgrimstocht naar Santiago Compostella. Een indrukwekkende reis, te voet, ligt voor hen, een tocht, van ongeveer 2.400 kilometer vanuit Twello, waar zij naar verwachting drie tot vier maanden over zullen doen.



Wat deze pelgrimage extra bijzonder maakt is dat zij niet alleen op pad gaan, maar hun hondje Cato meenemen op deze lange reis. Samen begonnen zij hun avontuur, gedragen door de goede wensen en gebeden van onze geloofsgemeenschap. Tijdens de viering hebben wij samen voor hen gebeden, dat zij een mooie en veilige en inspirerende tocht mogen hebben. Pastoor Henri ten Have heeft hen gezegend en met hun **eerste**

stempel op zak zijn zij op weg gegaan. Vele stempels zullen nog volgen, elk een teken van de weg die zij afleggen.

Een wandel of fietstocht naar Santiago maak je niet zomaar. Mensen kiezen hiervoor om uiteenlopende redenen: om tot rust te komen, om antwoorden te vinden op levensvragen, uit dankbaarheid, om los te laten of juist om dichterbij zichzelf en bij God te komen. Het is een tocht van bezinning ontmoeting en vertrouwen en een stukje uitdaging.

We wensen hun een heel mooie pelgrimstocht toe met mooie ontmoetingen, kracht voor onderweg en momenten van stilte en verwondering. Moge zij veilig hun bestemming bereiken en uiteindelijk ook weer behouden thuiskomen.

Reactie van Jos en Linda en Cato

Wat een prachtig vertrek hadden we afgelopen maandag! Het was indrukwekkend. Mede door de uitgebreide zegening en de vele mensen die ons uitzwaaiden voelden we ons toen al gedragen op onze lange reis die voor ons ligt. We zijn inmiddels bijna een week verder. Alles gaat prima. We hebben prachtig weer! We voelen ons zeer bevoorrecht. We willen ook wel af en toe en update geven hoe het gaat, blijkbaar leven mensen toch met ons mee... heel bijzonder is dat.

Hartelijk dank!

Groet, Linda, Jos en Cato



Gaat u mee op Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Renkum met de St Franciscusparochie?

Wist u dat er in Renkum Maria vereerd wordt als “Koningin van Gelderland”? Al in 1380 werd de H. Maagd Maria door vele pelgrims rondom een bijzonder Mariabeeld in Renkum vereerd. Na de Reformatie werd het beeld in 1580 naar elders in veiligheid gebracht en raakte het in vergetelheid. In 1928 keerde het beeld terug naar zijn oorspronkelijk plaats; Renkum. Sinds jaar en dag wordt in het bedevaartsoord van Onze Lieve Vrouw van Renkum op een dinsdag in mei een bedevaartsdag georganiseerd met speciale aandacht voor ouderen en zieken. Daarvoor worden banken worden uit de kerk van Renkum gehaald zodat mensen op comfortabeler stoelen plaats kunnen nemen, ook is er ruimte voor rolstoelen.

Dit jaar is bisschop Woorts als celebrant bij de bedevaart aanwezig, samen met pastores uit de omgeving. De St Franciscusparochie nodigt u uit om samen met pastoor Henri ten Have op bedevaart te gaan naar het aloude Gelderse bedevaartsoord te Renkum. Op dinsdag 19 mei is er om 11.00 uur een eucharistieviering met bisschop Woorts. Voor de viering wordt er koffie of thee aangeboden. Bij voldoende belangstelling vertrekken we met een bus vanuit diverse opstapplaatsen in onze parochie zodat we rond 10.30 uur aankomen in Renkum. Rolstoelen kunnen mee in de bagageruimte van de bus, wel is het nodig dat u zelf kunt instappen, eventueel met hulp van een begeleider. Na de eucharistieviering is er gelegenheid om voor een kort gesprek met een van de aanwezige pastores, voor een persoonlijke zegen of gebed. Om 13.00 uur wordt een lunch aangeboden. Om 14.00 uur is er een Mariahulde door kinderen, waarna er thee wordt aangeboden.

Om 15.00 uur wordt een plechtig lof gehouden, en om 16.00 is de afsluiting en dan gaan we weer naar huis.

Deelname aan de bedevaartsdag, inclusief lunch kost 15 euro (zonder vervoer).

U kunt zich **vóór 5 mei** opgeven bij het parochiesecretariaat van Renkum : secretariaat@mariavanrenkum.nl of

tel 0317-312321. Betaling voor deelname geschiedt contant bij het bedevaartsoord. Onder voorbehoud van voldoende deelname kunt u zich ook opgeven om gezamenlijk met busje(s) vanuit onze parochie te vertrekken. Vervoer met een busje kost 25 euro. Wilt u mee met een busje geeft u zich dan bij voorkeur op **vóór 5 mei**. De opstaptijden (rond 9.30 uur) en opstapplaatsen voor de busjes worden meegedeeld bij opgave. Opgave voor vervoer met een busjes kan bij het secretariaat van de St. Franciscusparochie (tel 0571- 274445) of per email bij centraalsecretariaat@franciscusparochie.com



Koor Duistervoorde goed van start

Al enkele tientallen jaren kan men in Duistervoorde erop vertrouwen dat de zondagse eucharistieviering in de Martinuskerk muzikaal wordt begeleid door een kerkkoor. Dit is een goede traditie waarmee kerkelijke ritens worden ondersteund en het geloof belijden verdiept wordt. Hiervoor kon de kerk in al die jaren een beroep doen op twee koren, het Martinuskoor en het WoCo koor. Twee koren met ieder een eigen herkomst en geschiedenis.

Het vertrek van Hans Mol als dirigent/organist van beide koren betekende een nieuwe start. De leden besloten om te fuseren en samen verder te gaan. Er staat dan weer een groot koor om de vieringen te begeleiden. Alle stemgroepen zijn weer goed bezet en daarmee kan het koor ook kwalitatief goed scoren. Het aantal vieringen dat door het gefuseerde koor begeleid wordt zal afnemen tot eens per 14 dagen.

Maar met de fusie waren nog niet alle problemen opgelost; er moest nog een opvolger voor Hans Mol gevonden worden. Daarin zijn we, na een intensieve zoektocht, geslaagd en sinds

half februari staat het koor onder leiding van Maria Ganzeboom, een zeer ervaren koordirigent en organist. Zij werkt al ruim 40 jaar als dirigent/organist in het werkgebied van de huidige Lebunus parochie. De eerste vieringen onder haar leiding zijn al geweest en zijn goed verlopen. Zij doet er alles aan om de repetities niet alleen goed en prettig te laten verlopen, maar heeft ook nadrukkelijk aandacht voor het samensmeden van de koren tot één koor en brengt ook nieuwe liederen in. Goede zang in goede harmonie.

Eigenlijk een goed moment om als zanger of zangeres in te stromen. De repetities worden op donderdagavond gehouden, dus kom eens meedoen.

Voor de vieringen die niet door het voltallige koor Duistervoorde en Maria Ganzeboom worden begeleid, is ook een oplossing gevonden. Dirigent-organist Laura Hegeman, werkzaam voor de parochies Heilig Kruis te Raalte en Sint Marcellinus te Enter, zal deze vieringen met een beperkt deel van de koorleden gaan verzorgen.

We hopen zo nog jarenlang de muzikale ondersteuning van de eucharistievieringen op peil te houden.



Tent of Nations: wij weigeren vijanden te zijn

De Tent of Nations is een boerderij die gerund wordt door de Palestijns-christelijke familie Nassar. Danijel (mijn man) en ik waren ongeveer acht jaar geleden voor het eerst op bezoek bij de Tent of Nations in Bethlehem. Nog zeer regelmatig bezoeken ds. Janny Nijwening en Danijel de boerderij van de Palestijnse familie Nasser.

Onder de indruk

Het was in het kader van een georganiseerde reis, waarbij we verschillende organisaties (die bezig zijn met vrede en mensenrechten) bezochten in Palestina en Israël.

We waren onder de indruk van het verhaal van Danijel Nassar, een van de broers van de familie die naast het werk op het land ook voorlichting geeft aan groepen die de boerderij bezoeken.

De Tent of Nations bleef in ons achterhoofd: ooit willen we terug om er te werken als vrijwilliger.

Vorig jaar juni was het dan eindelijk zo ver.

Wat maakt de Tent of Nations zo bijzonder?

De boerderij (bijna zo groot als het Vondelpark) ligt op een heuvel, niet ver van Bethlehem waar de familie Nassar woont. (In Palestina, anders dan bij ons, wonen de boeren niet op hun land, maar in een dorp.)

De boerderij is al meer dan een eeuw in het bezit van de familie: de broers Daher en Daoud zijn de derde generatie boeren die het land bewerken.

Hoewel ze eigendomspapieren hebben zijn ze al decennialang verwickeld in een juridische strijd met de Israëlische overheid, die het land wil afpakken.

De Tent of Nations is omringd door illegale settlements die zich steeds verder uitbreiden en dichterbij komen. Om de familie en

het land te beschermen zijn er daarom het hele jaar door buitenlandse vrijwilligers nodig als 'protective presence'. In het verleden zijn de broers mishandeld, er zijn dieren gestolen van de boerderij, olijfbomen vernield, brand gesticht. De kolonisten kunnen ongestraft hun gewelddadige gang gaan, ondersteund door leger en politie. Ondanks alle dreiging en geweld houdt de familie zich staande. Hun geloof speelt daarbij een belangrijke rol.

Vier principes

Er zijn vier principes waar de familie aan vasthoudt:

- wij weigeren slachtoffer te zijn
- wij weigeren te haten
- wij kiezen voor geweldloosheid als onze manier van leven
- wij geloven in gerechtigheid

Deze levensovertuiging en levenshouding wordt samengevat in hun motto: wij weigeren vijanden te zijn!

Vorig jaar juni waren we er voor het eerst, in januari voor de tweede keer. We zijn nu al bezig met het plannen van onze derde reis naar de Tent of Nations later dit jaar.

Zolang de familie hoop houdt, zullen er vanuit Nederland vrijwilligers naar de Tent of Nations gaan om ons, met hen, geweldloos te verzetten tegen het onrecht dat Palestijnen wordt aangedaan.

Op zaterdag 2 mei houdt Nijwening haar verhaal in de openbare bibliotheek, Marktplaats Twello, aanvang 14.00 uur. De binnenkomst is gratis, bij weggaan staat er een potje (zonder dekseltje!)

(Deze lezing is een initiatief van de El Mundo Werkgroep Stichting Nepal. Inlichtingen: Wiel Palmen, palme060@gmail.com)

Gregoriaans leren zingen in de Franciscusparochie

Gregoriaans is een oeroude en fascinerende vorm van liturgische zang in het Westen. De schoonheid van het Gregoriaans kun je ervaren door er simpelweg naar te luisteren maar meer nog beleef je deze muziek door haar zelf te zingen. Én iedereen kan het leren!

Gregoriaans in de Franciscus parochie

Het is bijzonder om te ontdekken hoe de Gregoriaanse gezangen naadloos aansluiten bij een liturgisch ritueel, hoe tekst en muziek in een bijna perfecte verhouding tot elkaar staan en hoe bepaalde tonen een sleutelrol in een melodie kunnen spelen.

We willen graag dat het Gregoriaans ook vertrouwd blijft in onze kerken. Daarom bieden we opnieuw een cursus Gregoriaans zingen aan. De nadruk ligt op het repeteren van de belangrijkste missen. Het doel van deze repetities is dat de deelnemers de vaste gezangen leren kennen en daardoor wat makkelijker kunnen meezingen in de missen.

II. OP FEESTDAGEN (1)

(Kyrie fons bonitatis) X. s.

III

K Y-ri- e e-lei- son, bis

Chri-ste e-lei- son, bis

Ky- ri- e e-lei- son, Ky- ri- e-lei- son.

e * e-lei- son.

O.l.v. van Fons Kronenberg, dirigent Gregoriaans koor, worden de Gregoriaanse missen, zoals ze in de Gvl-bundel* staan geoefend: Mis VIII, Mis XI en de missen voor een bepaalde tijd in het kerkelijk jaar: Mis I (Paastijd) en Mis XVII (Advent en Veertigdagentijd). Daarnaast enkele vaste acclamaties en het Pater Noster.

De data zijn zaterdag: 9 mei, 13 juni, en 11 juli.

Tijd: 14:30-15:30

Locatie: Onze Lieve Vrouwe Kerk Apeldoorn (nabij het station).

De drie repetities vormen een geheel. Meedoen is gratis.

Voor opgave en/of meer informatie:

- Secretariaat Franciscusparochie: 0571-274445
Email: centraalsecretariaat@franciscusparochie.com

Jongerenreis naar Italië (13-22 augustus 2026)

Pastor Gerben Zweers en pastoraal werkster Hedwig Mensink organiseren samen met een aantal andere jongeren een reis naar Italië. Dit wordt een hele mooie reis want die gaat naar een aantal bijzondere plaatsen. We zullen overnachten in Assisi. Dit prachtige middeleeuwse stadje is de plaats waar Franciscus leefde en werkte. Deze heilige is bekend om zijn eenvoud en hoe hij leefde met de natuur. Hij ligt hier begraven. Maar hij is niet de enige: ook de heilige Clara ligt hier begraven en ook de heilige Carlo Acutis. Carlo Acutis is een hele jonge heilige uit onze eeuw.

We gaan ook naar San Gimignano. Ook dit is een prachtig middeleeuws stadje dat bekend is om zijn hoge torens. We overnachten in het 14^{de} eeuwse augustijnenklooster. Van daaruit bezoeken we de mooie stad Siena en het verborgen kloostertje van Lecceto.

Op de terugreis overnachten we in Pavia. Hier ligt de heilige Augustinus begraven. Dit was een heel geleerde bisschop die veel geschreven en gepreikt heeft. Zijn werk is nog steeds van belang voor vandaag.

Deze reis is voor jongeren van 16 tot en met 30 jaar. We rijden er met 9 persoonsbusjes naar toe. Onderweg zullen we overnachten in München en Freiburg. De reis is van 13-22 augustus en kost ongeveer €700,00. De reis is een mengeling van cultuur, gezelligheid en inspiratie. We bezoeken mooie stadjes en plaatsen, we hebben veel tijd met elkaar (af en toe koken we zelf!) en we hebben vieringen in mooie kerken.

Dit is natuurlijk een reis die je niet kunt missen!

Je kunt je opgeven tot 1 juli bij:

pastor Gerben Zweers, gjbzweers@gmail.com

pastoraal werkster Hedwig

Mensink h.mensink@3eenheidparochie.nl.

Ook voor vragen kun je bij hen terecht.



**GA MEE OP
JONGERENREIS NAAR
ITALIË!**

*Ontdek de cultuur, laat je inspireren en geniet van gezelligheid!
We reizen naar Pavia, San Gimignano, Assisi en Siena
Ook gaan we op bezoek bij de heiligen:
Clara, Franciscus, Carlo Acutis en Augustinus*

Leeftijd: 16-30 jaar
Kosten: €700,-

Voor info en aanmelding: Pastor Gerben Zweers o.s.a.
gjbzweers@gmail.com
Meer informatie? - zie de QRcode!

13-08-2026
T/M
22-08-2026

