

Martinus Geloofsgemeenschap
Epe-Heerde



Nieuwsbrief nr.4, april 2026

Ook dit jaar besteedt de KRO-NCRV veel aandacht aan het Paasfeest en de voorbereiding daartoe. Onder andere op donderdag 2 april door The Passion (live) – 20.30 uur, NPO 1

Aan het eind van de **witte donderdag** met de voetwassing door Jezus, het laatste avondmaal en de instelling van de eucharistie, wordt Jezus verraden door Judas en in de Hof van Getsemane aan de voet van de Olijfberg gevangen genomen.

Op **Goede Vrijdag** herdenken we de kruisdood van Jezus op Golgotha. “Niet mijn wil, maar uw wil geschiede” brengt Jezus tot het kruisoffer.

Op de derde dag (vrijdag, zaterdag en zondag) komen de vrouwen bij het lege graf. De engel vertelt hen dat Jezus niet onder de doden gezocht moet worden, maar dat hij is opgestaan uit de dood en is verrezen.

Pasen is het grootste Christelijke feest: de belofte van nieuw leven, een leven na de dood.

Natuurlijk kennen we allemaal rituelen en gebruiken rond de Paastijd. De Paaskaars als symbool van het Licht en het eeuwige leven, het zegenen van het wijwater. De eieren als symbool van het nieuwe leven, de paashaas als symbool van vruchtbaarheid, het vieren van de lente..... Kortom: volop redenen om een feest te vieren.

Aan het eind van de Goede of Stille week komen veel families en bekenden samen om Pasen te vieren. Kinderen gaan eieren zoeken die de paashaas heeft verstopt, anderen gaan eieren beschilderen, weer anderen gaan paastakken opsieren met eieren en brood, volop feest. En daarbij hoort de wens voor iedereen:



Zalig Pasen



Witte donderdag:



Goede Vrijdag



PASEN



Aktiviteitenrooster Epe – Vaassen

Donderdag	02 april	08.30 u.	Schoolviering Bernardusschool In Grote of Sint Maartenskerk Epe
Donderdag	02 april	19.00 u.	Witte Donderdag, Eucharistieviering in Twello, Pastor Rutgers
Donderdag	02 april	19.00 u.	Witte Donderdag, Eucharistieviering, in Apeldoorn, Pastoor Ten Have
Vrijdag	03 april	15.00 u.	Kruisweg, in Vaassen
Vrijdag	03 april	15.00 u.	Kruisweg, in Twello, pastoor Ten Have
Vrijdag	03 april	19.00 u.	Goede Vrijdagviering, in Twello, pastor Rutgers
Vrijdag	03 april	19.00 u.	Goede Vrijdagviering, in Apeldoorn, pastoor Ten Have
Zaterdag	04 april	21.30 u.	Stille Zaterdag, Paaswake in Twello, Pastor Rutgers
Zaterdag	04 april	21.30 u.	Stille Zaterdag, Paaswake in Apeldoorn, Pastoor Ten Have
Zondag	05 april	09.00 u.	Hoogfeest van Pasen Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Rutgers
Zondag	05 april	09.00 u.	Hoogfeest van Pasen Eucharistieviering, in Twello, pastoor Ten Have
Maandag	06 april	10.00 u.	2^e Paasdag Eucharistieviering, in Twello, pastoor Ten Have
Zaterdag	11 april	18.30 u.	Eucharistieviering, in Vaassen, pastoor Ten Have
Zondag	12 april	10.00 u.	Woord- en gebedsviering, in Epe Bernardusschool voorgegaan door parochianen
Dinsdag	14 april	19.30 u.	Martinuskafhé in Wios
Zondag	19 april	10.00 u.	Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Rutgers
Donderdag	23 april	19.30 u.	Avond met Zin en Kleur in Grote of St. Maartenskerk Voorstelling: Schemermens, Trio Wilde Eend
Zaterdag	25 april	18.30 u.	Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Rutgers
Dinsdag	28 april	18.30 u.	Eucharistieviering, in Epe in Wios, pastor Rutgers. Aansluitend: Martinuskafhé
Zondag	03 mei	10.00 u.	Eucharistieviering, in Vaassen, pastor Rutgers

Overleden:

Op 10 maart is overleden **Johanna Augusta Smeink – Kwaaitaal** in de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde samen met haar echtgenoot aan de Terpweg in Heerde. Haar uitvaart vond plaats op 18 maart in de Kerk H. Martinus Duistervoorde. Aansluitend is haar lichaam gecremeerd.

Op 14 maart is overleden **Josephine Henriëtte Dikmans – van Bloemen Waanders**. Zij bereikte de leeftijd van 101 jaar en woonde in Kortleslag in Heerde.

Van deze beide dames, die allebei een respectabele leeftijd hebben bereikt, is verder niet veel bekend.

Dat zij mogen rusten in vrede.



Op 11 maart is overleden **Michel Petrus Maria de Goeij**, Hij werd 81 jaar en verbleef in Klaarbeek. Op 17 maart hebben zijn dochter Nathalie, haar man Martin en kleindochter Amber en vele anderen hem begraven in Assel Hoog Soeren. De kapel was indrukwekkend verlicht met 75 kaarsen.

Michel stond bekend als uiterst vriendelijk, altijd hulpvaardig, een echte gemeenschapsman. De landelijke vereniging van gehandicapten, de buurraad in Wissel, diverse clubs en verenigingen hebben van zijn diensten gebruik gemaakt. Helaas werd zijn wereld steeds kleiner en stiller. De laatste jaren woonde hij in de Klaarbeek en werd hij daar goed verzorgd. Na de dood van zijn vrouw had Nathalie beloofd goed voor hem te zorgen. En dat heeft ze trouw gedaan door hem elke dag te bezoeken, jarenlang !

In de uitvaarttekst staat o.a. dat Michel de Goeij zeer werd gewaardeerd; niet alleen omdat hij er was, maar vooral omdat hij er toe deed !

Op de natuurbegraafplaats Westerwolde is hij bijgezet in het familiegraf.



Mooie opbrengst Sobere maaltijd 2026 voor de Voedselbank!

Met als thema '**Kijk! door Jezus' ogen**' hebben 34 personen uit 5 Eper kerken, maar ook mensen zonder kerkelijke binding, op donderdag 19 maart j.l. genoten van de jaarlijkse sobere maaltijd.

Er was een heerlijke (vegetarische) groentesoep met brood, gekookt en ter beschikking gesteld door de dames van kookgroep 'De Heerlijkheid' van de Regenboogkerk. Met als toetje lekker vers fruit, (zoals ieder jaar) gratis geleverd door de groenten- en fruitkraam op de markt, zodat de totale opbrengst van € 245,- kon worden overgemaakt naar de Voedselbank Vaassen, Epe, Heerde.



*Stichting voedselbank
Vaassen, Epe, Heerde*

Het was een inspirerende avond, waarin we met elkaar hebben geprobeerd te kijken door Jezus' ogen naar zaken als mededogen, (te snel) oordelen, vergeving en wat dat met onszelf doet. Ds. Van de Wetering ging ons hierbij voor en Egbert Dijkgraaf begeleidde de samenzang op de piano.

Met dank ook aan de vrijwilligers (koster en koffiegroep) van de Grote Kerk, die ons – als zo vaak – gastvrij hebben ontvangen en achter de schermen veel werk verrichten, hopen wij u volgend jaar ook te ontmoeten voor deze avond in de 40-dagen tijd. De kerk was nog lang niet vol 😊!

Met hartelijke groet:

De werkgroep Sobere maaltijd, samengesteld uit leden van de Grote Kerk, De Regenboogkerk, de Goede Herderkerk en de RK geloofsgemeenschap H. Martinus Epe-Heerde.



Donderdag 23 april: Avond met zin en kleur:

Voorstelling: Schemermens

door Trio Wilde Eend

*Hoe blijf je overeind na verschrikkingen van oorlog, haat en geweld?
Waar vind je licht als alles duister is?*



Het Trio Wilde Eend bestaat uit Gottfried van Eck (theaterspel en klarinetten), Juuf Beerda (accordeon) en Jiska ter Bals (viool).
Regie Eugène Ligtvoet.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog gaat de joodse advocaat Salomon Zeitscheck op zoek naar antwoorden om zijn menselijkheid te hervinden. Hij vertoeft vaak in de schemering, tussen de schimmen van zijn verdwenen geliefden.

Al denkend en ronddolend probeert Zeitscheck een uitweg te vinden en daarbij vindt hij inspiratie in het Bijbelboek Job. Een bijzonder geschenk zet hem echter op een nieuw, onverwacht spoor.

'Schemermens' is een aangrijpend verhaal gebaseerd op de novelle *'Drie rode rozen'* van de joodse auteur Abel Herzberg (1893–1989). Romanpersonage Salomon Zeitscheck wordt vaak beschouwd als het alter ego van de schrijver die tijdens de oorlog in concentratiekamp Bergen-Belsen gevangen heeft gezeten.



Deze Avond met Zin en Kleur wordt **donderdag 23 april** gehouden in de **Grote Kerk**, Beekstraat 1A, Epe.

We starten om **19.30** uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. U bent van harte welkom!

Om onze avonden ook volgende jaren te kunnen organiseren, wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd. Indien u € 5 of € 10 geeft, kunnen we daarmee de Avonden met Zin en Kleur blijven bekostigen.

Viering Heerde en Vorchten 850 jaar

In een bomvolle tent naast de kerk in Vorchten werd op zondagmorgen 22 maart een oecumenische viering gehouden ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan als zelfstandige parochie van Vorchten.

Voorganger was dominee Hans van Ark, bijgestaan door enkele leden van de Sint Martinus geloofsgemeenschap uit Epe

Een 100-koppig projectkoor onder leiding van Jenny van Ark werd begeleid door piano, basgitaar, saxofoon en drums. Een geweldige muzikale ondersteuning van de dienst.



In 1176 besloot de prins-bisschop van Utrecht Godefridus van Rhenen om de kerken van Heerde en Vorchten van Epe af te scheiden, vanwege het aantal gelovigen. Dat betekende dat de katholieke gelovigen niet meer bij de kerk van Epe begraven hoefde te worden, maar dat dat voortaan ook bij hun eigen zelfstandige parochiekerk mocht. Ze hoefden ook niet meer te betalen voor het onderhoud van de kerk in Epe.

De kerkelijke en burgerlijke overheid waren toen nog niet van elkaar losgekoppeld.

Loek Sinselmeijer vertelde over de situatie destijds en besloot met het voorlezen van de officiële akte.

De epistellezing en de evangelielezing werden gelezen door Annemiek Buiting en Plony Epping. Sjaak Thijssen sloot zich met de voorbeden bij hen aan.

De overdenking door ds Hans van Ark maakte indruk. Onderwerp was de tekst van beide lezingen: wie bent U eigenlijk ?? Antwoord: Ik ben die Ik ben.....!

Op een inspirerende wijze legde van Ark uit wat die benaming bedoelde te zeggen. Getroost door die gedachte eindigde hij met het refrein van het volgende lied:

“Ik ben die Ik ben” is uw eeuwige naam
Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U, wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.



Foto: Henri van der Beek

Colofon:

Alles uit deze uitgave mag zoveel mogelijk worden gekopieerd en doorgestuurd naar geïnteresseerden.

Berichten, opmerkingen, aanvullingen en informatie graag naar: mart.epe@hetnet.nl of epe-heerde@franciscusparochie.com of naar postbus 137, 8160 AC Epe. Deadline kopij inleveren: uiterlijk de 20e van de maand.

U ontvangt de nieuwsbrief dan aan het begin van de volgende maand.

Veel nieuws is ook te vinden op www.sintfranciscusparochie.com.