

HET KONTAKTBLAD



Als vooruit kijken je bang maakt en achterom
kijken je pijn doet,
kijk dan omhoog: God zal je helpen.

januari 2025
Jaargang 53 - nummer 4

Diensten

En dan zitten we alweer in het nieuwe jaar. Op de eerste zondag in januari is ds. Hans van Driel onze gastpredikant en kunnen we, zoals een goede gewoonte, elkaar na de dienst al het goede toe wensen. We drinken gezamenlijk koffie/thee onder het genot van een oliebol.

Op 12 januari is ds. mevr. I. Jonkers-Nieboer uit Velp onze voorganger, zij komt voor het eerst naar Loenen.

Een week later, de 19^e januari, vieren we in onze protestantse kerk samen met de parochie Loenen/Eerbeek de Week van Gebed voor Eenheid van Christenen.

Het thema van deze viering is "Ja, ik geloof!....." aan de hand van Johannes 11: 17-27, waarin we net als Martha gevraagd worden om stil te staan bij ons geloof en vertrouwen in Jezus.

Dit thema is uitgewerkt door broeders en zusters van de kloostergemeenschap van Bose uit Noord-Italië.

Ds. Peter Middelkoop uit Doetinchem en Joke van Aggelen uit Eerbeek hebben samen met de liturgiecommissie van beide kerken deze viering voorbereid. Het koor "Con Spirito" zal haar medewerking verlenen en na afloop drinken we samen koffie. Ook een heel mooi gebruik: in dit weekend zullen onze ouderen in Loenen/Eerbeek bezocht worden met een plantje.

De laatste zondag van deze maand mogen we drs. Kees Bulens uit Apeldoorn verwelkomen.

Vanuit de kerkenraad wensen we u allen een heel gezegend 2025 toe.



Diensten

Diaconie

De diaconale collectes in januari hebben de volgende bestemmingen:

De collecte op 12 januari is bestemd voor de actie Samen tegen Armoede Nederland

De armoede in Nederland neemt toe. Ruim een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in ons land. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.

De collecte op 26 januari is bestemd voor missionair werk

Proefplekken: de nieuwe kerken

Proefplekken, dat zijn initiatieven die bouwen aan een inclusieve missionaire gemeenschap of kerkplek. Dit zijn bijvoorbeeld pioniersplekken, presentieplekken en kliederkerken.

**Een pionierende
beweging van
proefplekken**

Kortom: initiatieven waar mensen die niet of nauwelijks in de 'reguliere' kerken komen, het geloof kunnen verkennen en iets van God kunnen ontdekken. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jonge generaties of mensen uit verschillende culturen bij hun activiteiten te betrekken. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk deze proefplekken, als nieuwe kerken, van harte.



Kerkvoogdij collectes

5 januari: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud en verdere kosten voor het dagelijks gebruik van ons kerkgebouw.



Giften

We hebben een gift mogen ontvangen van € 50,- (NN) bestemd voor "Muziek in de kerk". Hartelijk dank!

Begroting 2025

De begroting voor 2025 is in de kerkenraadsvergadering van 25 november jl. goedgekeurd en vastgesteld. Wilt u de begroting inzien? Dan kunt u contact opnemen met Jerrick van Brussel via krmloenen@gmail.com. De begroting is tevens in meer detail in te zien via onze website: www.pknloenenveluwe.nl/financieel/anbi/college-van-kerkrentmeesters



Begroting Kerk

Inkomsten		Uitgaven	
Kerkbalans	€ 54.175	Diverse Lasten (o.a. kerk & andere kerkelijke gebouwen en eigendommen, pastoraat, kerkdiensten, quotum, solidariteitskas, beheer en administratiekosten)	€ 167.771
Overige inkomsten (o.a. verhuur, pacht, rente, collectes, giften, subsidies)	€ 45.460		
Totaal	€ 99.635	Totaal	€ 167.771
Resultaat (negatief)	€ 68.136		

Begroting Begraafplaats

Inkomsten		Uitgaven	
Diverse baten (o.a. vrijval grafrecht / nieuwe graven)	€ 49.897	Diverse lasten (o.a. afschrijvingen, verzekeringen)	€ 18.786
Resultaat (positief)	€ 31.111		



Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2025 gaat van start!



Tussen 11 januari en 25 januari ontvangt u een brief of, als u digitaal geeft een uitnodiging per mail, met het verzoek om bij te dragen. Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Begraafplaats

In november 2024 is het reglement van de begraafplaats geactualiseerd en vastgesteld. Hierin is artikel 22 "Einde grafrechten" enigszins aangepast. Toegevoegd is dat grafrechten ook vervallen als er niet tijdig wordt betaald voor het onderhoud.



Vorig jaar is besloten om de tarieven rondom de begraafplaats van 2024 gelijk te houden aan de tarieven van 2023. Ook voor komend jaar houden we de tarieven gelijk. Het actuele reglement en de tarieven vindt u op de website onder Begraafplaats.

Financiële info november 2024

Kerkelijke bijdragen maand november € 2.176,74. Tot nu toe ontvangen € 52.054,91.
Toegezegd: € 55.193,50.
Collectes in november t.b.v. Kerkrentmeesters € 316,60. (Plaatselijk kerkenwerk en onderhoud kerkhof) Tot nu toe ontvangen € 3.485,07.



Huwelijk



Wij gaan trouwen: Evert & Mientje Plant/ Wilbrink op vrijdag 24 januari 2025
Wij zouden het fijn vinden om dit met jullie te vieren.
10.00 - 12.00 uur in de Protestantse Kerk
15.00 - 17.00 uur receptie in "Den Eikenboom"

Optreden Roon Staal

Komend voorjaar, op woensdagavond 7 mei 2025, treedt Roon Staal op in onze kerk. Het betreft een commercieel concert, waarvoor u van tevoren kaarten dient aan te schaffen. Dat kan bij de VVV in Eerbeek (boekhandel Hendriks), VVV Beekbergen (Primera) of via de eigen website: www.roonstaal.com. Op zijn website kunt u alvast meer lezen over zijn achtergrond en liederen van hem horen. Vanaf 5 maart zijn de kaarten te bestellen via zijn website en beschikbaar bij de genoemde VVV's.



Bedankje



DANK-JULLIE-WEL!!

Heel erg bedankt voor alle mooie kaarten en lieve woorden die we mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk afgelopen november.
Bert & Dinie Nieuwenhuis

Opbrengst verkoop grafstukken 2024



Ook dit jaar zijn de enthousiaste vrijwilligers weer aan de slag gegaan en hebben ze de door u bestelde grafstukken gemaakt en bij u thuis bezorgd.

De opbrengst bedroeg dit jaar ruim € 1.000,--.

We willen iedereen bedanken, die er aan heeft bijgedragen om er ook dit jaar weer een geslaagde actie van te maken. In het bijzonder willen wij de Oorlogsgravenstichting bedanken. Zij hebben ons ook dit jaar weer van veel groen voorzien en we mochten opnieuw de gehele dag hun grote aanhanger gebruiken.

Jeanet te Kamp en
Christien Jurriens.

Bedankt organisatie kerststukken maken



Vanaf 2018 heeft Christien Jurriens het organiseren van de kerstverkoop verzorgd, een paar jaar later is Jeanet te Kamp aangehaakt. Elk jaar weer in een korte tijd veel werk; mensen bellen om te vragen of ze kunnen helpen om de stukken te maken, van tevoren bij verschillende gemeenteleden groen ophalen. Eerst werden de kerststukken in het Jeugdhuis gemaakt, vanaf 2021 gebeurde dat bij Jeanet te Kamp thuis in de schuur. Dan was ook hulp nodig bij het vervoeren van de kerststukken naar de kerk of rechtstreeks naar de mensen thuis. Het leverde elk jaar weer een mooi bedrag op! En ook het sociale aspect telt mee: de dames die helpen met stukken maken leren elkaar op een andere manier kennen, er is meer tijd voor sociaal contact op een ongedwongen manier! Zij beiden hebben besloten dat dit het laatste jaar is dat ze de organisatie hiervan willen verzorgen en hopen dat iemand anders het stokje van hun wil overnemen. Tot nu toe heeft nog niemand gebeld en aangegeven de organisatie over te willen nemen. Dus als u dit wilt, meld het dan!! Vanuit de kerkrentmeesters willen we Christien en Jeanet danken voor al die jaren dat zij de organisatie hebben verzorgd en de schuur ter beschikking hebben gesteld.



Collecte

Op kerstavond is er voor het nieuwe doel van See You Again gecollecteerd. Het gehele jaar wordt er voor de organisatie Kimon gecollecteerd. Zij verspreiden het evangelie wereldwijd. Het project wat wij gekozen hebben is het kindertehuis in Svaliava in Oekraïne. In het kindertehuis verblijven kinderen tussen 0 en 4 jaar. In Oekraïne wonen 106.000 kinderen niet bij hun ouders. Jonge kinderen worden vaak achtergelaten vanwege lichamelijke beperkingen. Zij worden in het kindertehuis gestimuleerd in hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling. Door vertellen, zingen en bidden, wordt de Bijbelse geschiedenis en het Evangelie overgedragen. Door liefde en aandacht te geven in de eerste levensfase, ervaren ze dat iemand van hen houdt.



Campagne "samen tegen armoede" op 11 januari 2025

De diaconie van de PKN kerk zamelt in januari weer voedsel in voor de voedselbank.
→ **Op zaterdag 11 januari zal de kerk (Beekbergerweg) tussen 10-11 uur open zijn.**
Wij roepen u op dan producten in te leveren ten behoeve van de voedselbank.



Wat is er nodig: olie (zonnebloemolie/olijfolie), groenteconserven, soep (in blik of zak), zilvervliesrijst, volkorenpasta, lang houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie, thee, couscous, haverhout.

Zo hopen wij eraan bij te dragen dat de voedselbanken voldoende producten hebben. De voedselbanken delen deze producten uit aan de gezinnen die het zo hard nodig hebben. Het is namelijk voor voedselbanken een probleem dat er te weinig producten binnen komen terwijl het aantal afnemers stijgt. Kerk in Actie is nu een samenwerkingsverband opgestart met de voedselbanken en met Schulphulpmaatje Nederland om een bijdrage te leveren tegen de groeiende armoede in Nederland. De diaconie hoopt op zaterdagmorgen 11 januari veel producten in te kunnen zamelen. Helpt u mee?

Doppen sparen voor de geleidehond



Dit jaar zijn er elf vuilniszakken vol met plastic doppen weggebracht, die we samen met u gespaard hebben voor de KNFG blinde geleidehonden.
Bedankt voor het meesparen!

Hard plastic doppen brengen gemiddeld € 0,22 per kilo op. De opleiding van een pup kost € 5000,-. De gehele opleiding kost € 35000,-.

In 2023 was de opbrengst € 48.541,73 dat zijn iets meer dan 9 pup opleidingen. Fijn wanneer u ook dit jaar weer mee wilt sparen. Wij ontvangen graag schone doppen, waar de stickers af zijn.

Vrijwillige bijdrage kontaktblad

Het Kontaktblad is een uitgave van de beide kerken in Loenen en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd. De kosten worden betaald door de leden van beide kerken. Wij horen vaak dat ontvangen van Het Kontaktblad op prijs wordt gesteld, ook door inwoners van Loenen die niet kerkelijk betrokken zijn.

Als u het gratis ontvangen van Het Kontaktblad op prijs stelt en u wilt een bijdrage geven, dan kan dit door een bedrag over te maken op rekening NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken te Loenen. Dit rekeningnummer is van de gezamenlijke kerken.

Het bedrag is uiteraard vrij, maar om u een indicatie te geven: de kosten bedragen ongeveer € 15,- per adres. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.



Verjaardagen

- Op 7 januari hoopt mevr. Corrie Velderman - Limpers 85 jaar te worden.
Zij woont: Eerbeekseweg 133, 7371 CE Loenen Gld.
- Op 10 januari hoopt mevr. Riekie van Boven 85 jaar te worden.
Zij woont: Droefakkers 7, 7371 CP Loenen Gld.
- Op 14 januari hoopt de heer Hans Gorsseling 80 jaar te worden.
Hij woont: Hattinkerf 8, 7371 AZ Loenen Gld.
- Op 17 januari hoopt mevr. J. Berends- van 't Spijker 90 jaar te worden.
Zij woont: p/a het Zonnehuis, Dorpsstraat 49, 7361 AR Beekbergen.



Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

Huwelijksjubileum

Op 17 januari hopen de heer en mevrouw J. Ruegebrink-Drent hun 50-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen: Reuweg 41, 7371 BX Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Kopij volgend nummer

Voor het februari nummer 2025 dient de kopij binnen te zijn:



- In de postbus uiterlijk donderdag 9 januari 2025 er bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
- Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 januari 2025.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:
Ambulant predikant Jan-Martin Berghuis: E-mail: jmberghuis@getijde119.nl
Scriba: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234
Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242
Website: www.pknloenenveluwe.nl.

Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.
H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283
Locatie secretariaat
Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van

10.00-12.00 uur.
Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00
e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
Pastoraatsgroep
Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234
Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 06-14511842
lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886
Lid Wim Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl tel. 06-27625837

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.
Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com
Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Overdenking - Een warm gebed tegen de stroom in

Deze overdenking schrijf ik in de aanloop van kerst. Kerst, dat is: licht in de duisternis, hoop houden, vrede uitzingen, de sfeer van samenzijn. Deze 'roze wolk' waarin ik verkeerde werd wreed verstoord. Door iemand die zich afvroeg hoe we in hemelsnaam in die bubbel konden blijven zitten met zoveel oorlog en vernietiging rondom ons. Het lag als een steen op haar maag. Net als de vraag: "Waar is God? Waarom doet Hij niets? Kan ik nog wel geloven? Bidden - helpt het nog?". Terechte vragen! Ook in vele psalmen worstelen mensen op deze manier met God. Het mag blijkbaar ☺. Worstelen met iemand betekent dat je nog iets met iemand hebt: je hebt relatie met elkaar. Blijkbaar is de ander dierbaar genoeg om vast te blijven houden, heb je nog verwachting van elkaar. Iets dat je beiden na aan het hart gaat. Je hebt samen iets dat het waard is om voor te vechten. Dat is ook wat mij helpt om te blijven bidden. In het gesprek met de vrouw die mijn 'roze kerstwolk' doorprikte proefde ik zoveel bitterheid en verwijt. Zij verzoop in de 'hopeloze ellende van deze wereld' en wilde zich ervoor afsluiten. Ze kon er niet meer tegen, gaf het op: "Ze redden zich er maar mee, zoek het uit". En zei dat min of meer



ook tegen God: "Ik begrijp het niet meer, ik begrijp U niet meer...". Haar moedeloze verzuchting raakte mij. Ik antwoordde haar: "Ik begrijp ook niet alles, ik heb ook geen antwoord. Ik heb enkel een gebed. Omdat ik geloof in de kracht van gebed (lees Jakobus 5:13-18)". Ik heb besloten niet koud te willen zijn. Ik wil geen afstand bewaren tot wat moeilijk is, ik wil met beide 'poten in de klei staan' - ook als dat niet lekker loopt. Tegenover het onrecht, de pijn en het kwaad wil ik God om Zijn barmhartigheid over mens & wereld blijven bidden. Bijna als een protest-stem, maar dan in gebed. Daarom heb ik besloten elke dag onderstaand gebed te bidden. Ik heb het ontvangen van de monniken in Abdij Koningshoeven - zij bidden het dagelijks tijdens de Vespers. Dagelijks! Wat een volhouders! Ik weet: het is een gebed tegen de stroom in. Maar ik voel: dit gebed verandert ook mijn houding naar mensen en situaties in deze wereld. Ik mag hoop & vrede hebben, ik mag hoop en vrede uitdragen en zo het Kerstlicht ook in het nieuwe jaar laten schijnen. "Uw Koninkrijk kome in deze situatie..", is mijn dagelijkse worsteling én vertrouwensvolle hoop in het gebed.

*"Eeuwige God,
door Uw krachtig woord hebt U de schepping in het leven geroepen en
aan ons mensen toevertrouwd om haar te vormen en te bewaren.*

We vragen U:

*zie met mededogen naar onze wereld, die wordt opgeschud door oorlog en geweld,
naar de vele mensen die hun huizen moeten ontluchten;
zie om naar alle slachtoffers van terreur en geweld, van machtswellust en arrogantie,
van milieu-uitbuiting en natuurrampen; zie ons verlangen naar verlossing en vrede.
Wij denken met name aan de mensen en leiders in die landen waarvan de ontwikkeling en
het optreden ons zorgen baren en die voor bijzondere uitdagingen staan.
Laat ons niet alleen als we de gevolgen van menselijk handelen niet kunnen dragen.
Spreek Uw woord van vergeving waar we zelf schuldig worden.
Maak ons tot een instrument van Uw vrede en stel ons in staat om in ons dagelijks leven
concrete stappen van solidariteit te zetten in gebed en actie.
Wij vragen dit door Jezus Christus, onze Redder en Heer. Amen".*



Jan-Martin Berghuis, ambulans predikant Protestantse Gemeente

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 5 januari houden we na de eucharistieviering, die begint op 10.00 uur, weer de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis.
U bent van harte uitgenodigd.



Klussenmorgen

De eerste klussenmorgen in 2025 is normaal gesproken op vrijdagmorgen 3 januari.
Aanvang: 8.00 uur. Het is niet zeker dat deze klussenmorgen doorgaat. De vrijwilligers
worden geïnformeerd via "whatsapp". Degenen die er niet op zitten moeten maar even
informereren of het doorgaat.
Namens de werkgroep: Willem Klomp



Misintenties

- | | | |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zo. | 05 jan. '25 | Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian
(na deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken in ons Parochiehuis en kunt u elkaar
zalig nieuwjaar toewensen) |
| Za. | 11 jan. '25 | Eucharistieviering, voorganger P. Ten Have |
| Za. | 18 jan. '25 | Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian |
| Za. | 25 jan. '25 | Eucharistieviering, voorganger P. Ten Have |

Kerkdiensten januari 2025

Protestantse gemeente

Zondag 5 januari	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel - Loenen Nieuwjaarsdienst Na de dienst koffie met oliebollen Coll: Voor de kerk
Zondag 12 januari	10.00 uur	Ds. I. Jonkers - Nieboer - Velp Coll: Samen tegen Armoede Nederland
Zondag 19 januari	10.00 uur	Ds. Peter Middelkoop/ Joke van Aggelen Oecumenische gebedsdienst in de Prot. kerk m.m.v. koor "Con Spirito" Koffie na de dienst Coll: Beraad van kerken
Zondag 26 januari	10.00 uur	Drs. L.C. Bulens - Apeldoorn Coll: Proefplekken: de nieuwe kerken

See You again

19 januari See You Again om 10.00 uur ontbijt in de Bruisbeek

Rooms Katholieke parochie

Zo. 05 januari 2025	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian (na deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken in ons Parochiehuis en kunt u elkaar zalig nieuwjaar toewensen), m.m.v. Con Spirito
Za. 11 januari 2025	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Ten Have m.m.v. Con Spirito
Za. 18 januari 2025	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian m.m.v. Con Spirito
Zo. 19 januari 2025	10.00 uur	Oecumenische viering in de PKN Kerk te Loenen
Za. 25 januari 2025	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Ten Have m.m.v. Con Spirito