



LAUDATO

September - oktober 2023

Parochie secretariaat
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
Telefoon: 0571-274445
centraalsecretariaat@franciscusparochie.com
www.sintfranciscusparochie.com
NL 17 RABO 0111 0022 81
t.n.v. Sint Franciscusparochie

OKTOBERMAAND, ROZENKRANSMAAND



Op zondag 8 oktober zal er in de hele St. Franciscusparochie slechts één gemeenschappelijke viering zijn voor onze hele parochie en wel om 10.30 uur in de St. Martinuskerk, Kerklaan 16 te Twello

Sint Franciscusdag

Inhoud**Colofon**

Pastoraal team	3
Save the Date	3
Uitleg over de Eucharistieviering	3
Een nieuwe opbouwerker	4
Pastoraal woord	5
Gerarduskalender	5
Franciscusdag	6
Maand van de rozenkrans	7
Het Woord van God elke dag	8
Sant'Egidio	10
Cantorcurcus	11
Kind en Kerk	12
Gregoriaanse kring	13
Verslag: WJD	13
Een verrassing	20
Column de Eucharistie	20
OLV van Smarten	21
Locatie nieuws	22
Actie Kerkbalans 2023	23
Vieringen door de week	26
Weekendvieringen	27
Locaties	28

Redactie:**Voorwoord**

In september, na de periode van vakantie en ontspanning, gaan tal van activiteiten weer van start. Opnieuw een parochieblad met veel nieuws.

Het blijde nieuws is dat de parochie per 1 september een opbouwerker mag welkom heten, in de persoon van Remco van Mulligen.

Een pastoraal woord over de vrede in de wereld en met elkaar, waar we allen zo naar verlangen.

De Franciscusdag komt steeds dichterbij en het Pastorale team en bestuur nodigt u van harte uit, om de opening van het nieuwe seizoen bij te wonen op 8 oktober in Twello.

Een toelichting over de rozenkrans in deze maand van de rozenkrans.

Het woord voor elke dag, van God elke dag is een hulp om de week te heroriënteren in het licht, juist, van het woord van God.

Sant'Egidio heeft een blijde en droevige mededeling.

De cantorcurcus geeft u de gelegenheid uw stem verder te ontwikkelen, om de eucharistische gezangen te ondersteunen.

Kind en kerk geeft een toelichting op: Het waarom in.....

Een mooi en inspirerend verslag van een deel nemer van de Wereldjongerendagen, dat u gelezen moet hebben.

Een oproep van de penningmeester. Velen hebben wel een bedrag toegezegd voor de kerkbijdrage voor 2023. Helaas heeft de penningmeester nog niet alle toezeggingen binnen. Een dringend beroep om de bijdrage voor 2023 over te maken.

Kortom na de periode van rust in de zomer, is er weer van alles te doen, wij nodigen u graag uit om de vieringen en de bijeenkomsten te bezoeken.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u te mogen begroeten in vieringen of bij bijeenkomsten

Namens het Parochie bestuur
Leo Looman

Verschijningsdatum volgend nummer en deadline kopij:

Verschijningsdatum 31 oktober. Deadline kopij 12 oktober uiterlijk aanleveren. Max. 500 woorden bij voorkeur met foto. U kunt het zenden naar: vicevoorzitter@franciscusparochie.com

Pastoraal team Sint Franciscus Parochie

E-mail adres : centraalsecretariaat@franciscusparochie.com
Post adres : Franciscus Parochie, Kerklaan 18, 7391 AN Twello
Telefoon : 0571-274445
Website : www.sintfranciscusparochie.com

drs. H.W.M. (Henri) ten Have, Pastoor 0571-273160
 E-mail: pastootenhave@franciscusparochie.com

Sebastian Gnanapragasam, pastor 06-22779544
 E-mail: pastorseba@gmail.com

drs. R.G.Th. Dashorst, diaken 06-16912727
 E-mail: r.dashorst@franciscusparochie.com

Mariska Litjes, Medewerkster kindercatechese 055-5266500
 E-mail: kindenkerk@franciscusparochie.com

Remco van Mulligen, opbouwwerker 06-15414623
 E-mail: r.van.mulligen@franciscusparochie.com

Dopen:

Voor informatie over dopen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Kerkelijke uitvaart / crematie:

Centrale aanmeldpunten uitvaarten/crematie
 Contact: **Twello** e.o. 06-21457097, **Apeldoorn** 06-28928373

Pastorale zorg:

Een pastor van het team is iedere dag van 9.00-20.00 uur bereikbaar op 06-53154358 en tevens voor dringende pastorale zorg.

SAVE THE DATE

Vijftiende verjaardag van Sant'Egidio Apeldoorn

Zaterdag 30 september vieren wij onze vijftiende verjaardag als gemeenschap in Apeldoorn. Dit doen we met een viering in de kerk om 16.30 uur. Pastoor Henri ten Have en Zeger Polhuijs, een priester van Sant'Egidio, zullen voorgaan. Tijdens deze viering zal het altaar van Franciscus, het altaar van de armen, worden ingewijd en de nieuwe Christus icoon uit Rome een plek krijgen. Deze feestelijke viering zal worden afgesloten met een dankwoord van Hilde Kieboom uit Antwerpen. Hierna kunnen we elkaar ontmoeten bij een feestelijke receptie. Een mooie bijeenkomst om naar uit te kijken.



Iedereen van harte hiervoor uitgenodigd.

Uitleg over de Eucharistieviering.

Op donderdagmiddag 5 oktober (dus niet 12 okt, zoals eerder afgesproken) geeft pastoor Ten Have om 15.00 uur in Twello een uitleg over de achtergronden en betekenis van de rituelen van de eucharistie. Aanmelding is gewenst, maar niet verplicht. (Centraalsecretariaat@franciscusparochie.com). Iedereen van harte hiervoor uitgenodigd.

Remco van Mulligen: Een nieuwe opbouwwerker

Toen ik benoemd werd tot pastoor van onze parochie, was er nog een vacature open: voor een opbouwwerker in het pastoraat. Het duurde enige maanden tot deze vervuld kon worden. Dit voorjaar meldde zich echter een kandidaat: Remco van Mulligen. Vanaf het eerste moment was de kennismaking met hem zeer positief, zowel voor ons pastoraal team als voor hem. Wij zijn dan ook dankbaar dat hij de benoeming aanvaard heeft om pastoraal opbouwwerker te worden. Op 1 september is hij in dienst getreden. Hij is in het weekeinde van 2 en 3 september voorgesteld in Vaassen en Loenen, en op 10 september in Twello en Apeldoorn. In de komende tijd zullen we hem zoveel mogelijk kennis laten maken met onze parochie en zijn nieuwe taak. In zijn bijdrage hieronder stelt hij zichzelf voor aan u. Wij wensen hem van harte Gods zegen toe bij het begin van zijn taak, en een gelukkige start.

Mede namens het pastorale team en het parochiebestuur.

Pastoor Henri ten Have

Remco van Mulligen:

Ik ben Remco en vanaf september ben ik in jullie parochie komen werken. Hierbij introduceer ik mijzelf. Ik ben 42 jaar en ben negentien jaar getrouwd met Emmy. Samen zijn we ouders van Daan (11) en Ethan (5). Ik ben opgegroeid in Voorschoten, heb negen jaar in Groningen gewoond en woon sinds 2008 met plezier in Amersfoort. Ik ben in 2005 tijdens de Paaswake in de Groningse kathedraal opgenomen in de katholieke kerk. Ik ben van huis uit niet gelovig opgevoed en heb hetatholicisme pas als volwassene ontdekt. Ik ben 'verliefd' geraakt op de prachtige liturgie van onze kerk en heb daarnaast altijd oecumenische en interreligieuze interesse gehad.

Beroepsmatig ben ik altijd met religie bezig geweest. In Groningen heb ik geschiedenis en journalistiek gestudeerd en aan de Vrije Universiteit heb ik onderzoek gedaan naar de



opkomst van de evangelische beweging in een tijdperk van secularisering. De afgelopen negen jaar werkte ik fulltime als journalist, waarvan zeven jaar bij het Nederlands Dagblad. Voor die krant volgde ik vooral de katholieke kerk en de islam. De laatste jaren heb ik ook veel geschreven voor het christelijke tijdschrift Volzin.

In 2016 ben ik begonnen met een studie theologie. Op 3 juli sloot ik die studie cum laude af met een eindschrijftie onder begeleiding van het Franciscaans Studiecentrum. Gaandeweg ben ik onder de indruk geraakt van de franciscaanse beweging, de gemeenschap van Sant'Egidio en de

Catholic Worker-beweging. Vooral Franciscus van Assisi en Dorothy Day beschouw ik als mijn inspiraties.

Naarmate het einde van mijn studie naderde, heb ik steeds sterker de wens gekregen om als theoloog te gaan werken. Deze lente zag ik de vacature voor een opbouwwerker pastoraat voor deze nieuwe parochie. De parochie sprak me direct aan, net als het vooruitzicht om samen met jullie en de rest van het pastoraal team te werken aan het opbouwen van een nieuwe gemeenschap. Het leerhuis, de vrijwilligers, de gezinszondagen en de bezoekgroepen zullen mijn aandacht krijgen. Het lijkt me een mooie uitdaging om ook jonge mensen (dat wil zeggen: jonger dan ikzelf!) bij de parochie betrokken te houden. In jullie midden kan ik mijn ervaring benutten en tegelijk zal ik nog genoeg kunnen leren. Ik zal op de meeste dagen van de week in de parochie aanwezig zijn en ook op zaterdag/zondag regelmatig bij vieringen zijn. Ik zie er enorm naar uit in september te beginnen en hoop jullie snel te ontmoeten in Apeldoorn, Twello, Loenen, Vaassen of elders.

Pastoraal woord

Vrede



Er wordt veel gesproken en geschreven over oorlog en strijd en niet of nauwelijks over vrede, alsof dialoog en verzoening niet meer mogelijk zijn. Kunnen wij nog geloven in vrede in de wereld? Als we in de kerk zijn wensen wij elkaar voor de communie de vrede, wij kijken elkaar aan, schudden elkaar de hand, knikken elkaar toe, maken een gebaar van vrede. Als we de kerk verlaten horen wij na de zegen: 'Gaat allen heen in vrede'. We horen verhalen over Jezus die in de zaligsprekingen zegt: 'Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden'. En bij de verschijningen aan de leerlingen zegt Jezus: 'Vrede zij u'. Bij Johannes lezen wij: 'Vrede laat ik u na; mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden'. Dit zegt Jezus als hij spreekt over zijn heengaan en hij belooft ons een Helper, de Heilige Geest. Wat doet dat met ons? Kunnen wij die vrede ook ervaren in ons eigen leven? Hoe kunnen wij vrede vinden als wij ziek zijn, worstelen met onze beperkingen of met angsten? Of als wij moeten leven met de pijn van verlies? Hoe vinden wij dan vrede in onszelf? Vrede is een woord dat we vaak lezen in de bijbel en horen in de kerk, maar durven we daar nog in te geloven?

Van 10 tot 12 september 2023 werd in Berlijn de internationale bijeenkomst gehouden met de titel: "Durf vrede aan. Religies en culturen in dialoog". Het was de zevenendertigste bijeenkomst die de Gemeenschap van Sant'Egidio organiseert sinds de historische bijeenkomst in Assisi in 1986, toen paus Johannes Paulus II de wereldreligies uitnodigde om samen te bidden voor de vrede. Vanuit Apeldoorn mocht ik hier bij aanwezig zijn. Net als voorgaande jaren was het zeer indrukwekkend om dat te ervaren in de stad waar door de val van de muur een einde kwam aan de koude oorlog.

Tegen de vele oorlogsstemmen in wil Sant'Egidio stem geven aan de velen die verlangen naar vrede. Religieuze leiders en vertegenwoordigers van volkeren en culturen uit alle delen van de wereld spreken tijdens de driedaagse conferentie. De vredesbijeenkomst werd afgesloten met het Gebed voor de Vrede. Door tal van vooraanstaande religieuze leiders is tijdens de slotceremonie een vredesmanifest ondertekend wat door kinderen uit de hele wereld is overhandigd aan de aanwezige politieke leiders. Geen loos gebaar, maar een krachtig statement naar de wereld toe.

Wij zitten inmiddels aan het einde van de vredesweek, met een mooie start in onze kerk met de 'Mass for Peace' van Karl Jenkins afgelopen zaterdag. Deze week zijn lezingen gehouden, dialoogavonden en activiteiten om elkaar te ontmoeten en lokaal te blijven bouwen aan de vrede.

Elk jaar is op 1 januari een vredeswandeling in Apeldoorn, waarbij joden, moslims, christenen en niet gelovigen samen lopen om te laten zien dat het kan: leven in vrede. Wij worden opgeroepen om de vrede te bewaren in ons hart, ondanks de onrust of de angsten die er zijn. Wij worden opgeroepen om die vrede uit te dragen in het klein en te blijven bidden voor de vrede. Vrede is een werkwoord waar wij elke dag aan moeten werken. Door onze gedachten en gevoelens te corrigeren, door niet te haten, maar de ander te ervaren als broer of zus, door liefde te laten stromen. Zo kunnen we bouwen, ieder op onze eigen manier, aan een wereld van vrede, aan vrede in ons eigen hart.

Heer, geef ons uw Vrede.

Diaken Ronald Dashorst



Gerarduskalender: Cadeau tip voor Sint of Kerstman

Het jaar 2023 is nog lang niet voorbij, maar met de verkoop van Gerarduskalender 2024 is al begonnen.



De scheurkalender, die gebruikers elke dag een nieuwe spreuk voorschotelt, kost 9,75 euro. Op de achterkant van de blaadjes staan onder meer moppen, gedichten, puzzels en korte, soms bezinnende teksten.

Te verkrijgen bij: Mevr. W. van Gulp, Molenstraat 41, Twello, Telefoon 0571-272262 of mobiel 06-25491999.

„De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd”.

Van harte uitgenodigd

zondag 8 oktober

Sint Franciscusdag

<p>Er is kindernevendienst en na de mis zijn er activiteiten voor kinderen.</p>	<p>aanvangstijd viering 10.30 uur</p>	<p>Na de viering is er koffie met ontmoeting.</p>
---	---	---

Parochie dag op zondag 8 oktober.

Op de zondag 8 oktober (na de eigenlijke feestdag van onze parochiepatroon Sint Franciscus op 4 oktober) willen wij onze jaarlijkse parochiedag houden.

Vorig jaar vond deze in Apeldoorn plaats, dit jaar willen we de activiteiten houden in Duistervoorde (Twello).

Op deze zondag zal er in de hele St. Franciscusparochie slechts één gemeenschappelijke viering zijn voor onze hele parochie en wel om 10.30 uur in de St. Martinuskerk, Kerklaan 16 te Twello.

Alle koorzangers uit de hele parochie worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de koorzang, die vanaf 9.30 uur gerepeteerd zal worden in deze kerk. Dirigent zal zijn dhr. Hans Mol, dirigent van het koor Con Spirito uit Loenen, van het St. Martinuskoor en van het Woco-koor uit Twello.

Acolieten en lectors zullen gevraagd worden uit de andere gemeenschappen van de parochie. Voor een kinderveerdienst wordt gezorgd.

Er is muziek en voor de kinderen zijn er spelletjes en een springkussen. Er is geen bijzonder programma ná de viering, het gaat om de onderlinge ontmoeting. Er wordt gezorgd voor iets warmes te eten als lunch en rond 14.00 uur zal de bijeenkomst eindigen.

We hopen dat u met velen komt en dat het een mooie en gezellige ochtend wordt.

Het pastoraal team.

Oktober – maand van de rozenkrans

Op 7 oktober vierden we in de Kerk het feest van Maria van de Rozenkrans. Mede door deze feestdag is eigenlijk de hele maand oktober gewijd aan de rozenkrans. Het is dan ook mooi om daar deze maand in het gezin speciaal aandacht aan te geven, maar het bidden van de rozenkrans kan soms een beetje intimiderend zijn. Het is redelijk lang en het zou als saai ervaren kunnen worden door het steeds herhalen van hetzelfde gebedje. Goed nieuws: je hoeft niet de hele rozenkrans te bidden. En als we erover nadenken: het wordt ook niet saai om 'ik hou van je' te zeggen tegen je echtgenoot/echtgenote of je kinderen. Als we de rozenkrans zien als een uiting van liefde aan Maria en door haar aan Jezus, dan is het niet saai. Het is makkelijk om te zeggen: probeer samen de rozenkrans te bidden. Maar het is veel moeilijker om dit ook daadwerkelijk in het gezin te doen. Hieronder een paar tips om de rozenkrans langzaam een plekje te geven in het gezin.



Leer je kinderen de gebeden van de rozenkrans

Voordat je de rozenkrans kan bidden in je gezin is het handig als de kinderen de gebeden van de rozenkrans al een beetje kennen. Het Weesgegroet of Onze Vader zijn gebeden die we makkelijk door de dag heen kunnen bidden: bij het opstaan, voor of na het eten, voor het slapen gaan. Kleine kinderen pikken deze gebeden vaak snel op, misschien niet altijd met de juiste woorden, maar vaak wel met de juiste klanken. En hoe ouder ze worden, hoe beter ze het kunnen.

Verwacht niet te veel van je kind

Zoals gezegd: je hoeft niet de hele rozenkrans te bidden. Voor kinderen is het bidden van één Weesgegroet soms al veel. Begin dus heel klein en verwacht niet te veel van je kind. Bid samen misschien 3 Weesgegroetjes en 1 Onze Vader. En zorg ervoor dat dit altijd vrijwillig is en nooit verplicht. Als je je kind daarin vrij laat, gebeurt het vaak vanzelf dat ze mee gaan bidden. Het belangrijkste is dat ze zien dat jij bidt, dat ze de gebeden herkennen en zien hoe jij met Maria en Jezus omgaat.

Maak de rozenkrans zichtbaar

Zorg ervoor dat je kind rozenkransen ziet en er ook gebruik van kan maken. Berg je rozenkrans niet op achter slot en grendel (behalve dan misschien je hele mooie), maar hang ze bijvoorbeeld op in de woonkamer of bij je gebedshoek. Leg ze op een plek neer die bereikbaar is voor de kinderen en laat je kinderen bij het bidden een rozenkrans kiezen. Er zijn allerlei kindvriendelijke rozenkransen te koop, maar je zou ook je eigen rozenkrans kunnen maken.

Universeel gebed

Het mooie aan de rozenkrans, en eigenlijk aan heel de Kerk, is dat het universeel is. Overal ter wereld wordt de rozenkrans gebeden, door jong en oud.



Op maandag 18 oktober is er een speciale dag waarop kinderen in de hele wereld worden uitgenodigd om de rozenkrans te bidden. Dit initiatief 'Een miljoen kinderen bidden de rozenkrans voor eenheid en vrede' is in 2005 ontstaan in Venezuela. Een aantal kinderen bad daar de rozenkrans en de aanwezigheid van Maria werd daarbij sterk gevoeld. Er werd daarbij gedacht aan een belofte van de heilige Padre Pio: "Wanneer een miljoen kinderen de rozenkrans bidden, zal de wereld veranderen." In Nederland zal er op 18 oktober gelegenheid zijn om online bij elkaar komen om de rozenkrans te bidden. Dit kun je natuurlijk ook zelf doen, thuis, in je parochie of op school. Kijk [hier](#) voor meer informatie. Als je je aanmeldt, ontvang je ook e-mails met mooie gebeden en verhalen.

H. Johannes Paulus II schreef in zijn apostolische brief over de heilige rozenkrans het volgende: "Een gezin dat samen bidt blijft bij elkaar." Dat wens ik jullie toe!

Bron: www.aartsbisdom.nl

Het Woord van God elke dag @ (Willem Olierook)

Al een paar jaar begin ik elke nieuwe morgen met het lezen - en overdenken - van een tekst. Die teksten staan in een (dag)boek dat als titel heeft: "Het Woord van God elke dag" met daarachter het betreffende jaar (nu dus 2023).

De schrijver van deze boeken is Aartsbisschop VINCENZO PAGLIA. Hij is voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven en spiritueel raadgever van de Gemeenschap van Sant'Egidio.

Het liturgisch jaar (uit het Voorwoord)

[hoewel we inmiddels ruim in de tweede helft van het jaar zijn aangeland, wil ik hier toch graag de opbouw van dit boek vermelden; zo ontstaat een goed beeld van de manier waarop de schrijver ons door het kerkelijk jaar wil gidsen (wo)].

Het Woord van God elke dag 2023 blijft naar gewoonte verbonden met de dagelijkse eucharistie volgens de liturgische kalender van de Latijnse Kerk. Op zon- en feestdagen worden – volgens de driejaarlijkse cyclus van het liturgisch jaar – de Bijbellezingen van het jaar A becommentarieerd, met het evangelie volgens Matteüs, dat dit jaar gelezen wordt.

De liturgische tijd bepaalt het ritme van ons leven als leerlingen van Jezus. We beginnen met de Adventstijd: vier weken lang bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus. Dan is het Kerstmis. Enkele dagen later brengt de liturgie ons naar Bethlehem om samen met de wijzen het kind te aanbidden dat geboren is. Dat is de Epifanie, de openbaring van Jezus aan de hele wereld. De liturgie neemt ons vervolgens mee naar de oevers van de Jordaan om het doopsel van Jezus te verdiepen, waarna zijn openbare leven begint.

Paus Franciscus wilde het feest van het Woord van God in januari vieren, een feest dat de Gemeenschap van Sant'Egidio bijzonder dierbaar is. Op deze dag wordt de Bijbel opnieuw overhandigd in de handen van allen: het woord is de lamp voor onze voeten. Aswoensdag opent de vastentijd, een spirituele reis van veertig dagen. "Dit is de tijd van de terugkeer", zingen we bij Sant'Egidio. Met een nederig en berouwvol hart keren wij terug naar de Heer om ons voor te bereiden op de viering van de Goede Week die uitmondt in de verrijzenis van Pasen, het hart van het liturgisch jaar. De tijd van Pasen – de veertig dagen van het leven van de leerlingen met de Verrezenen tot aan Hemelvaart – eindigt met Pinksteren, met de neerdaling van de Geest op de Kerk.

De tijd na Pinksteren is de tijd van de Kerk: overmand door angst en vervuld van de heilige Geest komt de kerk naar buiten en begint de verkondiging van het evangelie van een plein in Jeruzalem tot aan de uiteinden van de aarde. Elke generatie christenen – ook de onze, en paus Franciscus blijft dit herhalen – is geroepen om naar buiten te gaan en de wegen van de wereld te bewandelen en het evangelie van het koninkrijk aan iedereen mee te delen. In de lange tijd tussen Pinksteren en het feest van Christus Koning zijn er geen speciale feesten van de heer. De leerlingen van nu zijn, net als die van toen, vervuld van heilige Geest, geroepen om alle volkeren van de aarde te ontmoeten en te maken tot broers en zussen, zodat ze in vrede in het gemeenschappelijk huis van deze planeet kunnen wonen. Zo bereiden we de laatste dag voor, waarop Jezus als Koning zal terugkeren en ons zal laten leven in de volheid van zijn rijk van liefde. Paus Franciscus heeft – parallel aan het feest van het woord van God na het doopsel van Jezus – het feest van de Armen willen plaatsen op de zondag vóór het einde van het liturgisch jaar. De paus wil alle gelovigen eraan herinneren dat wij zullen geoordeeld worden op onze liefde voor de armen, zoals het evangelie van Matteüs schrijft. Het is een feest dat de Gemeenschap van Sant'Egidio ten volle wil beleven omdat de vriendschap met de armen een fundamenteel onderdeel van haar charisma is, dat die dag extra in de verf wordt gezet.



Het hart van het liturgisch jaar is Pasen. Aanvankelijk was er maar één christelijk feest: de viering van de definitieve overwinning van Jezus op de zonde en de dood. De tradities van oost en west bezingen de schoonheid van Pasen en maken het tot ijkpunt van het hele liturgische jaar, meer nog, van het hele leven van de Kerk. Pasen vieren is de bestaansreden van het leven van de Kerk en van elke gelovige. Van Pasen stammen alle feesten af, ook die van Maria, de apostelen en de heiligen. Niet alleen houdt de Kerk ons het wonder voor dat zich in hen voltrok toen ze hun leven veranderden met de hulp van de heilige Geest, we ontdekken met hen ook een grote familie die tot in de hemel reikt: het zijn broers en zussen die het woord van God aangenomen en in praktijk gebracht hebben en die op die manier de maat van Christus bereikt hebben en nu bij Hem zijn in zijn heerlijkheid. In *Het Woord van God 2023* voegen wij ook andere gedachtenissen toe die verband houden met het leven van de Gemeenschap van Sant'Egidio, met de geschiedenis van de christelijke wereld en die van andere godsdiensten en de wereldgeschiedenis.

De liturgische tijd kan niet losgemaakt worden van de tijd van de mensen, hij brengt er gis van liefde in. Wat de Kerk is voor de wereld, is de liturgische tijd voor de geschiedenis. Door het mysterie van Jezus doorheen het jaar te vieren, helpen we op mysterieuze, maar reële wijze de hele wereld en alle volkeren om zich open te stellen voor de liefde van God en om de geschiedenis te heiligen.

Het wekelijkse ritme van het gebed in Sant'Egidio

De week die haar hoogtepunt vindt in de zondag – het wekelijkse Pasen – is het ritme van het hele jaar, van de advent tot het feest van Christus Koning.

Vanaf haar ontstaan heeft de Gemeenschap van Sant'Egidio het evangelie beleefd op het ritme van het leven van de stad, een wekelijks ritme dat naar de zondag leidt. Het is het ritme dat ons helpt om ons niet te laten overweldigen door het hectische ritme van onze dagen en door dat van ons werk, dat leidt naar de dag van rust. Hoe kunnen wij onze tijd bevrijden van de slavernij van het produceren en van een leven alleen ten dienste van

zichzelf? *Het Woord van God elke dag* is een hulp om de week te heroriënteren in het licht, juist, van het woord van God. Dagelijks luisteren naar het woord ijkt het leven van de gelovigen op zondag (de eerste dag van de week en de "zondag zonder zonsondergang" van het einde der tijden), de dag van feest met de verrezen Heer die de dood heeft overwonnen. De zondag wordt zo het hoogtepunt van de voorbije week en tevens de bron van de week die komt.

Persoonlijke noot

Zoals ik hierboven al aangaf, probeer ik elke morgen te beginnen met het lezen van de tekst die bij de betreffende dag hoort. Er is altijd een verwijzing naar een of meer Bijbelgedeelten en vaak bevat de tekst een beschrijving van een (deel van een) verhaal uit het oude of nieuwe testament. De schrijver verstaat de kunst om deze teksten in het licht van onze tijd te plaatsen, waarbij de eucharistie en "de liefde voor de armen" centraal staan. Ook brengt hij mij bij het besef over dat we één wereld hebben waarop wij allen als zusters en broeders mogen vertoeven en waarvoor we een grote verantwoordelijkheid hebben gekregen.

Ik besluit mijn dagelijkse moment van bezinning met het opschrijven van twee (rijmende) zinnen, die voor mij de kern betreffen van wat ik aangereikt heb gekregen en die ik als een soort *mantra* de dag door bij me draag.

Ik hoop dat Vincenzo Paglia ook voor 2024 een dergelijk dagboek zal kunnen, mogen en willen schrijven (misschien is hij er al mee bezig), dat ik dan weer heel graag koop bij Sant'Egidio.

Rest mij uitgeverij Halewijn in Antwerpen te bedanken die mij toestemming gaf tot publicatie van dit artikel.

Tevens mijn complimenten voor het team vertalers, dat dit boek op uiterst leesbare wijze vanuit het Italiaans in het Nederlands heeft omgezet.



SANT'EGIDIO

Blij met de plaatsing



Na 5 dagen was dit er van over



Boekenbank

Om de Boekenbank meer bekendheid te geven hadden we een minibieb gekocht. Het heeft veel geld, tijd en moeite gekost voor hij er uiteindelijk stond maar we zagen meteen al dat er gebruik van gemaakt werd, dat was leuk.

Zoals u ziet heeft het helaas maar 5 dagen geduurd. In de nacht van woensdag op donderdag is hij weggehaald.

We horen veel verontwaardiging, wie weet komt er uit een of andere hoek weer een kastje tevoorschijn.

Verjaardag

Als Stichting Sant'Egidio zetten wij ons al jaren in om de schrijnende armoede tegen te gaan met verschillende activiteiten. Voor onze verjaardag nodigen wij alle partners en sponsors uit met wie wij de afgelopen 15 jaar hebben samengewerkt op in het veld van armoedebestrijding.

Wij zien helaas dat in deze jaren de armoede alleen maar is toegenomen. Dit is onder andere te zien aan de sterkte toename van het aantal gasten dat aanklopt bij de Kledingbank voor gratis kleding en het aantal gasten dat wij ontvangen bij de Franciscustafel. Het vieren van een verjaardag is heel dubbel, er valt niet veel te vieren. Armoede is onrecht en wij hadden liever gezien dat het aantal gasten was afgenomen. Daarom willen we de armoede en de bestrijding daarvan thematiseren bij onze verjaardag. In deze 15 jaren hebben we samen veel kunnen doen. We hebben de mensen leren kennen die met heel weinig geld rond moeten komen, we horen hun moeite. We hebben dak- en thuislozen leren kennen en gezien hoe deze vrienden van de straat zich stand houden in de stad, buiten in weer en wind. We hebben vluchtelingen leren kennen, we zien hun heimwee, hun worstelingen met verlies en hun vaak lange wachten op een nieuw begin. Velen van hen dwingen veel respect af omdat zij niet opgeven, omdat zij de kracht vinden om positief te blijven.

We denken aan al die mensen die ons in beweging hebben gebracht.

Cantor cursus binnen ons bisdom

Sinds een aantal jaren neemt de functie van de taak cantor steeds nadrukkelijker toe en wordt ook in ons bisdom met regelmaat door een cantor de liturgische muziek verzorgd. En, het is niet uit te sluiten dat de cantor in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan spelen.

Van belang is dat een cantor, niet slechts de zanger is die een gecoloreerd repertoire presenteert, maar juist goed onderlegd is op de functie van liturgische onderdelen en daarmee inspeelt op de muzikale ondersteuning van het liturgische moment.



De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom start daarom dit najaar weer met de cursus Cantor I. Deze cursus zal worden gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk Apeldoorn (Stationsstraat) op zaterdag 4, 11, 18 en 25 november 2023 van 10u-13u. In deze cursus komen onder andere aan de orde: de rol binnen liturgie, liturgische achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van stemvorming. De kosten bedragen € 125,-.

Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht.

Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl



Kind en Kerk

Waarom alleen in Apeldoorn?

Van kerkgangers van de voormalige Franciscus en Clara parochie krijg ik regelmatig de vraag "waarom zijn de kinderdienst, communie en vormsel vieringen alleen nog maar in Apeldoorn?" Ik snap de vraag, want de Franciscusparochie is groter dan alleen Apeldoorn. Het is een beleidskeuze geweest van het team en het bestuur om het kinderwerk in de loop der jaren te concentreren in Apeldoorn.

Het aantal aanmeldingen van kinderen voor de sacraments-catechese zoals de eerste communie en het vormsel loopt terug. De tijd dat de scholen de voorbereiding voor de eerste H. Communie en het H. Vormsel deden is voorbij. We hebben het over de hele parochie gemiddeld over 35-40 kinderen die de eerste communie doen en 15-20 kinderen die het vormsel doen. Het aantal kinderen dat daarbij van buiten Apeldoorn komt is bijzonder laag. Hetzelfde geldt voor het aantal kinderen dat de vieringen bezoekt in Twello, Vaassen, Loenen. Daarnaast speelt de beschikbaarheid van vrijwilligers een rol.

Voor de eerste communie proberen we aan de wens van de 'eigen parochiekerk' tegemoet te komen en kunnen kinderen daar hun eerste communie doen in een viering. De voorbereiding en viering van het vormsel gebeurt in Apeldoorn. Vaak zitten de kinderen ook in Apeldoorn op school en wordt dit niet als bezwaarlijk ervaren. Daarbij komt ook dat mijn 'vrouw-uren' die ik werk voor de parochie niet oneindig zijn. Het scholen vertelproject vormt "extra" uren naast de 16 uur die ik werk voor de parochie.



Dit klinkt vast allemaal heel 'verstandelijk, bedrijfsmatig en niet bevredigend' als je ziet dat je eigen parochiegemeenschap en kerk, waar je je met hart en ziel voor inzet, steeds kleiner wordt en dat er weinig of geen kinderen meer komen. Maar het is een realiteit die we onder ogen moeten zien.

Zitten we dan stil?

NEE! Daar waar initiatieven vanuit vrijwilligers worden ontplooid, zullen we als team altijd bereid zijn om te kijken wat haalbaar is. Kom dus met ideeën en voorstellen!

We zaaien op de scholen.

Het vertelproject op de scholen in de Franciscusparochie gaat ook dit jaar weer van start. Door omstandigheden is Agnes de Haan gestopt als verteller in dit project. Karin Nieman heeft inmiddels de Godly Play opleiding gedaan en zal ingewerkt worden en als verteller beginnen.

Op de scholen bereiken we de kinderen en die reageren enthousiast op de Bijbelverhalen die we komen vertellen.

Er zijn regelmatig schoolgroepen die onze kerken komen bezoeken als excursie of om er vieringen houden. Er zijn gastlessen die gegeven worden door Pastoor ten Have en mijzelf en we gaan voor in schoolvieringen.

Het zijn kleine zaadjes en we strooien ze buiten de kerkmuren. Niet zo zichtbaar voor de parochianen. Maar we zaaien! En laten we bidden en vertrouwen dat dit werk vruchtbaar mag zijn in de HELE Franciscusparochie en niet alleen in Apeldoorn.

Mariska Litjes
medewerker kindercatechese

Gregoriaanse kring Veluwe – Rijn

Een Gregoriaanse Kring is een groep liefhebbers van het Gregoriaans waarbij iedereen van harte welkom is. Eenmaal per maand komt men samen om zich te verdiepen in het Gregoriaanse repertoire, behorend bij de betreffende periode van het kerkelijk jaar. Er is geen ander doel dan de vreugde van het zingen zelf: geen uitvoeringen en geen verplichtingen. Na de start in 2016 van de Gregoriaanse kringen zijn er op dit moment meer dan tien verspreid over het hele land, ze vallen onder auspiciën van de Amici Cantus Gregoriani. De Gregoriaanse kring Veluwe-Rijn is de meest recente nieuwe kring. Iedereen die interesse heeft in het Gregoriaans, is welkom op een laatste zaterdagochtend van de maand in de Antoniuskerk te Ede te beginnen op zaterdag 28 oktober. Per seizoen gaan we uit van acht zaterdagochtenden, voor 2023 – 2024 is dat: 28 oktober, 25 november, 27 januari, 24 februari, 30 maart, 20 april (i.p.v. van 27 april), 25 mei en 29 juni van 10.00 – 12.30 uur. Gregoriaanse kring Veluwe – Rijn staat onder leiding van Ronald de Haan.



Adres van de locatie is: Antoniuskerk, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede. Bij de kerk is ruim parkeergelegenheid, het gebouw bevindt zich op een steenworp afstand van station Ede – Wageningen.

De kosten zijn € 12,50 per keer. De gezangen krijgt u ruim van tevoren per mail gestuurd. Nadere informatie en aanmelding: rjadehaan@hetnet.nl, tel: 06-30254852

Verdere informatie over de Gregoriaanse kringen vindt u op de volgende website: <https://www.gregoriaans-platform.nl/gregoriaanse-kringen/>

Verslag: Wereld Jongerendagen

@Philip Spannring

Het is onderhand september. We zijn alweer ruim vier/vijf weken terug van de wereld jongeren dagen. Ook na vier weken tijd om alles te laten bezinken, drijven er nog steeds wat gedachten rond. Het was immers een ervaring die wij met 1.6 miljoen anderen deelden. Dan mag je ook wel even de tijd nemen om alles te laten bezinken... Toch?

Laat ik in elk geval aan het begin beginnen.

In den beginne, heb ik geprobeerd een dagboek bij te houden. Ondanks dat dit iets anders is gelopen dan gepland, zal ik het in elk geval door-zetten in de stijl waarop ik het geprobeerd heb bij te houden tijdens de reis zelf (al moet ik eerlijk bekennen dat ik na twee dagen dáár al mee gefaald ben).

24 Juli: Ondanks dat ik normaal geen dagboek bijhoud, zal ik voor de vastlegging van de Wereld Jongeren Dagen (WJD) 2023 te Lissabon hier een uitzondering voor maken.

Vandaag, 24 juli, is de officiële start van de WJD voor het Bisdom Utrecht, R'dam, Breda. Voor de Jongerengroep uit Apeldoorn begint het avontuur echter een dag eerder.

Met 3 jongens en Pastoor ten Have zijn wij zondag, met wat haast, om 18:45 uit Apeldoorn vertrokken. Na een gemakkelijke rit met maar een enkele fout door de navigatie zijn we bij het Ariënsinstituut aangekomen. In Utrecht hebben we, na wat pizza en een potje Risk, de avond afgesloten met gebed in de Kapel.

Maandag, wederom met haast, zijn wij vanuit het Ariënsinstituut vertrokken naar de verzamelplek. Hup! De bus in en op weg naar Lourdes, via een tussenstop in Parijs voor onze openingsmis en het avondeten. Na het eten (19:00) ging de reis weer verder. Op de planning hebben we dat we de volgende dag pas aankomen in ons hotel (Luxe!) in Lourdes. Overnachten deden we dus in de bus. Sommigen rechtep in hun stoel, anderen opgerold, en een enkeling plat op hun rug in het gangpad.



We zijn in Lourdes. Op naar het ontbijt en dan met honderden buiten bij de grot voor de mis. Het was die dag regenachtig. Gelukkig niet de hele dag door, maar, zoals God dat wilde, wel op het moment van onze mis... Ondanks dat wij allemaal doorweekt in de mis stonden, was dit voor velen van ons wel een enorm memorabel moment. Het was niet alleen de eerste keer een mis buiten, het was ook nog eens met je broeders en zuster in Christus samen het lijden van de regen als offergave brengen naar het altaar. Het was dus absoluut een moment van verbroedering!



De rest van de dag was het weer wisselvallig zonnig en een beetje druppelend. Sommigen maakten een tour door Lourdes (dank u wel Pastoor ten Have voor de fantastische rondleiding), terwijl anderen gebruik maakten van de mogelijkheid om de heftige nacht in de bus weg te slapen in het hotel. Ook niet te vergeten was dit het moment om nog even te shoppen en de kleine flesjes te vullen met het water uit de bron van de Heilige Bernadette.

In de namiddag hadden we nog de gelegenheid om naar de Eucharistische aanbidding te gaan in een van de grootste kerken van Europa. Alvorens we terug moesten zijn voor het avondeten in het hotel.

Na het avondeten was het de tijd voor de lichtprocessie. Tijdens de lichtprocessie waren alle pelgrims die op dat moment in Lourdes waren samengekomen. Bij elkaar hebben we vervolgens de rozenkrans gebeden terwijl we kaarsen vasthielden en door Lourdes liepen. Tussen de tientjes van de Rozenkrans in zongen we, zoals het Lourdes betaamt "Te Lourdes op de bergen". Deze lichtprocessie was ook ongetwijfeld het mooiste moment van de reis. De liefde voor Moeder Maria, de grote getallen mensen met kaarsen, en het fantastische gezang. Onvergetelijk.

Het programma begon vandaag om 07:30 met de mis. Tijdens de mis heeft een jonge meid die met Bisdom Utrecht mee was fantastisch mooi het "Ave Maria" van Schubert gezongen. Met zo een mooi begin van de ochtend belooft het dus een goede dag te worden. Na de mis en het daaropvolgende ontbijt zijn we met de bus richting Burgos, Spanje, gereden. Rond 15:00 zijn we blijven staan om een kleine twee uur van de Camino del Norte richting Santiago de Compostella te lopen.

Normaal loop je de Camino alleen, en heb je gelegenheid voor bezinning, maar met tientallen mensen tegelijk hetzelfde stuk lopen... Het is al moeilijk tot bezinning te komen als je alleen bent, maar als je dan ook nog het geroezemoes (en soms gegil) hoort van anderen... De omgeving was in elk geval onvergetelijk, en door het lopen voelt het toch iets meer als wat de reis is, pelgrimage, dan als je de hele tijd in de bus zit.

Na het lopen zijn we verder gegaan, met de bus, richting Burgos. Hier hebben we avond gehad in Hotel Las Vegas. Ondanks de verzoekende naam, leek het hotel niet daadwerkelijk op een gokgelegenheid. Wat vooral erg fijn was, is dat het eten goed heeft gesmaakt. We maakten ons allemaal wat zorgen over een tekort aan groente, maar daar was hier zeker geen sprake van! De groente soep was echter wel wat moeilijk te eten met een vork, maar dat zullen we ze in onze Hollandse goedheid maar vergeven.

Zodra we klaar waren met het avondeten zijn we doorgereden naar onze slaaplocatie in Burgos. Daar was een gymzaal van een school beschikbaar gesteld voor ons om in te overnachten. Met 250 man en vrouw moesten we een gymzaal delen. We hebben heel erg snel de zaal gesplitst in tweeën.

Ondanks de enorme zaal, hebben enkele van ons toch besloten om buiten te slapen op het schoolplein. Aan de ene kant om de drukte een beetje te vermijden, maar aan de andere kant is het ook gewoon heel erg gaaf om onder de sterrenhemel te slapen. Waar de meesten van ons (inclusief mijzelf) niet aan hebben gedacht is dat Burgos enorm afkoelt 's nachts. We hebben dus, ondanks de 30+ graden overdag, in trui en in de mummie geslapen tegen de kou.

27 Juli: Brrr... koude nacht, en met keelpijn wakker geworden. Ondanks dat waren we ook wel toe aan een douche! De douches waren gewoon de douches die bij de gymzaal hoorden, dus gewoon communale douches met koud water. Gelukkig was het overdag warm en kregen we elk moment ons ontbijtpakket!

Het ontbijt was heel erg typisch voor Spanje. Een enorm kleine portie, en eigenlijk gewoon suikergoed. Het ontbijtpakket omhelsde namelijk twee pakjes drinken en twee kleine eierkoeken gedoopt in suiker. Wat de andere deelgroepen daarop besloten hadden kan ik niet garant voor staan, maar wat wij deden was naar het eerste beste cafeetje voor ontbijt en koffie.

Bij het cafeetje aangekomen heb ik mijn buikje rond gegeten aan "tortilla de patatas", een omelet gevuld met aardappel. Bij de gedachte hieraan begin ik alweer te watertanden...
IN ELK GEVAL;

Deze dag hadden we de mis in de kathedraal Santa Maria. Tijdens het wachten tot de mis begon werd heel erg snel duidelijk hoe ontzettend Nederlands we allemaal zijn. Wij verwachten namelijk dat de mis begint zodra er een bel luid (hint, dit is helemaal niet noodzakelijk). Wat er gebeurde is dat de bel sloeg. Wij stonden vervolgens allemaal braaf op. Net de honden van Pavlov, maar met ietsje minder kwijl. Het duurde vervolgens 5 minuten ofzo voordat we met de hele zaal doorhadden dat de priesters er nog helemaal niet aankwamen. Het was gewoon de klok en niet de bel voor de mis...

Na de mis hadden we even de tijd om de kathedraal te bezichtigen voordat we buiten in de schaduw van wat gebouwen ons lunchpakket op konden halen. Gelukkig was dit lunchpakket een stuk vullende dan de twee kleine suiker-eierkoeken. Het is wel noemenswaardig, dat de hele reis het eigenlijk al waard was voor dit moment. Ik geloof namelijk niet dat ik ooit nog een bisschop, laat staan de bisschop van Rotterdam, in kleermakerszit, een stokbroodje met hamburger ga zie eten. Het avondeten was weer in hotel Las Vegas. Opmerkelijk was dat de soep gemaakt werd uit de restjes van de dag daarvoor. Voor sommigen onappetijtelijk, voor anderen een innovatieve manier van circulariteit. Ik laat mijn mening er even over achterwege.

Terug van hotel Las Vegas gingen wij door met een avond van barmhartigheid. De avond van barmhartigheid is het beste uit te leggen als Eucharistische Aanbedding met de mogelijkheid voor het ontvangen van het Sacrament van Boete en Verzoening (in de volksmond biecht), waarbij ook getuigenissen gegeven werden van mensen hun



bekeringen en hun spirituele ervaringen met Gods Woord. Het was ook een moment waarop mensen samen konden bidden voor elkaar, voor de ander, of voor jezelf.

Rond 23:00 zijn we met zijn allen naar bed gegaan. Er was een extra slaaplocatie geregeld in het parochiehuis. Vannacht dus niet buiten geslapen. Volgende ochtend hebben ik en nog iemand de wekker extra vroeg gezet om ontspannen te kunnen douchen. IJskoud... Dus toch maar een kattenbad en hopen dat op onze volgende locatie het water wat warmer is.

28 Juli: Het was een korte nacht, we moesten weer vroeg op. Vandaag zouden we doorrijden vanuit Burgos, Spanje, naar het bisdom Guarda in Portugal. Deze rit zou circa 6 uur duren. De busrit blijft maar doorgaan, enorm vermoeiend, maar ook een gelegenheid om veel met je medereizigers, jongeren, te praten.



In Covilha bleven we staan voor de mis en een kleine hapje na de lunch tegen de honger. Daar hebben we ook gezamenlijk een Rozenkrans gebeden en een hele grote Rozenkrans gemaakt. De locals (plaatselijke bevolking) hadden uit stukjes pool noodle een rozenkrans gemaakt.

Rond een uur of 16:00 zijn wij aangekomen in Tortusendo. Daar hebben we een behoorlijke tijd moeten wachten, maar gelukkig was er een toilet waar we gebruik van konden maken, dus het had erger gekund. Voor mij was dit het moment waar ik nog het meeste aan terug denk. Niet omdat de activiteit bijzonder was (er was immers geen activiteit), maar vanwege het gesprek dat ik hier gevoerd had.

Voor velen zal dit gesprek als theologisch geneuzel klinken. Voor mij was dit gesprek van enorme toegevoegde waarde. Ik had namelijk met een clericus gediscussieerd over de aard van boosheid. Nog belangrijker, waarom bestaat boosheid? Wat is boosheid? Wanneer is boosheid verkeerd? Na dit gesprek ben ik met nieuwe inzichten weggelopen. In het alledaagse leven zijn dit soort momenten namelijk niet beschikbaar. Dat is misschien ook wel het belangrijkste aan deze hele reis. Het faciliteren van zaken waarmee we het Koninkrijk van God doen groeien!

Aan de discussie kwam een ietwat abrupt einde. Er was eens een parade langsgekomen, en belangrijker nog, wij moesten mee! Al hing mijn leven ervan af kan ik me niet meer herinneren wat er allemaal in de parade te zien was (en óf er überhaupt iets te zien was in de parade). Was het misschien een optocht van een fanfare? Misschien is dat de betere omschrijving. De fanfare bracht ons naar een podium, of voor hen die weten wat een Romeins theater is, iets wat daarop lijkt.



Op het podium kregen we een voorstelling. Onderhand hadden we allemaal al honger, het was pas rond 21:00 dat we tenslotte ons eten kregen. Het eten was niets bijzonders. Simpelweg broodjes, maar na de honger vielen deze bijzonder goed.

De rest van de avond was gevuld met folklore muziek en dans. Ik zou je niet kunnen vertellen wat er gezongen werd, maar ik herinner me er

nog een zin van "Viva Tortusendo", leve Tortusendo.

Naarmate de avond verder ging werden we in groepen van twee opgehaald om naar een gastgezin gebracht te worden in een van de dorpen rondom Tortusendo. Na wat gepuzzel, er vielen wat plekken weg, en sommigen van ons sliepen in een zaal en niet bij een gastgezin, heb ik met drie andere jongens het huis van de priester van de universiteit van Covilha ter beschikking gekregen (de priester woonde bij zijn moeder in dezelfde stad).

Het is al laat. Padre Miguel heeft ons naar zijn huis gebracht waar de koelkast voor ons gevuld was. In zijn huis is een klein tabernakel, waar we nog samen gebeden hebben voordat padre Miguel ons weer heeft verlaten.

Na nog even wat te eten en te drinken is het 02:00, we gaan naar bed. Morgen moeten we weer vroeg op. Dan krijgen we een rondleiding door Covilha!

29 Juli: We worden opgehaald door Filipa, Padre Miguel was niet beschikbaar de paar dagen dat we in Covilha waren. Een van de jongens die bij haar heeft overnacht heeft koorts gekregen... Oei. Naja, niet getreurd, wij gaan gewoon door. We hebben een rondleiding door Covilha gekregen met de fantastisch mooie kerken die ze daar hebben. Prachtige kunst-werken. Ik heb er geen woorden voor, zo mooi.

Tijdens de rondleiding hadden we natuurlijk ook nog de mogelijkheid om kennis te maken met de locals. Wat waren dat enorm gastvrije mensen. Ik heb zelf nog steeds contact met een paar van hen, en ik weet dat ik niet de enige ben.

De lunch was op een school, in een heel erg typische schoolkantine zoals je die normaal uit films kent. Hierna hebben we een wolvenwerkingsfabriek-museum bezocht. Enorm interessant om dat te zien. Veel van ons hadden geen idee hoe al die patronen gevlochten worden. Nu nog steeds niet, maar we hebben er wel meer respect voor gekregen!

Na het museum hadden we weer avondeten in dezelfde school. Terwijl het eten nog bereid werd, hebben we het logo van de WJD gevingerverfd met de locals. Waarna we samen gegeten hebben met de gastouders uit Covilha.

's Avonds kregen we weer een voorstelling, maar op een andere locatie. Alleen voor hen in Covilha. Het was weer een folklore dansgroep. Ze hebben mij zelfs hun traditionele dans nog geleerd. Ook deden we wat spelletjes en hebben we enorm veel gezongen.

30 Juli: Zondag. Ons gastgezin heeft ons 's ochtends vroeg opgehaald om nog even snel te gaan zwemmen voordat we naar de mis gingen. Ergens in een nabijgelegen dorpje hebben we een korte duik kunnen nemen in een bergstroompje. IJSKOUD! Op naar de mis. Na de mis hadden we een lunch met de locals in een park. Alle gastouders hadden eten gemaakt en meegenomen. Eindelijk weer een goede maaltijd waarbij we ons konden verzadigen. Niet alleen was het vullend, het was ook nog eens enorm lekker. We zijn er later achter gekomen dat heel veel van de gastouders het financieel ook moeilijk hadden. Het feit dat ze zo een maal voor ons organiseerden en ons zo met open armen hebben ontvangen is al een enorm onvoorstelbare zegen.

Na de lunch was er een festival voor alle pelgrims in het bisdom Guarda. Het festival was op Sierra de Stella, de hoogste berg van Portugal. Daar waren er allemaal kleine muziekoptredens van allemaal verschillende nationaliteiten. Dit is het eerste moment dat je merkt dat je hier niet alleen met Nederlanders bent, mensen van echt de hele wereld zijn hier samengekomen. Samengekomen om ons geloof te vieren. Samengekomen voor de Kerk. Samengekomen uit Liefde voor de Heer!

In de avond zijn we nog met een paar van de locals ergens in een café nog wat gaan drinken en nog even wezen praten. Morgen begint de WJD. Daar komen een paar van de locals ook heen. Het is een soort stilte voor de storm...



31 Juli: Ik wordt wakker met koorts... bah! Okay, pijnstillers slikken en doorgaan, het is niet alsof ik ergens kan rusten. We worden die ochtend opgehaald door ons gastgezin en worden afgezet bij de bus. We rijden zo door naar Fatima, om daar de mis te vieren waar ook de Eucharistie geconsacreerd wordt voor de WJD.



Aangekomen in Fatima hadden we een kleine 3 uur voordat we doorgaan naar Lissabon. Een uur hiervan is voor de mis, dus snel wat shoppen. In de winkels zie je al mensen van heel de wereld. Richting de mis zie je duizenden jongeren, met vlaggen van de hele wereld. Snel een plekje zoeken om te staan, want de mis gaat zo beginnen.

Bij de mis kon ik zelf niet zoveel meer doen door de koorts. Ik heb in kleermakerszit op het plein waar de mis was geslapen. De meiden uit mijn deelgroep hebben mij uit de brandende middagzon gehouden met een paraplu.

Na de mis zijn we doorgegaan naar Lissabon. We worden afgezet bij de kerk waar de komende dagen ook het ochtendprogramma is voor de Nederlanders. Hier worden we vervolgens

opgehaald door vrijwilligers van de WJD om geleid te worden naar een school. Daar pakken we onze matjes en slaapzakken uit, waarna we snel nog ergens eten proberen te krijgen in Lissabon, het is namelijk alweer 22:00. Bijna alles is dicht. Dus op naar de Burger King...

1 Augustus: Vandaag is de opening van de WJD. 's Ochtend beginnen we elke dag met catechese (leren over het geloof) en daarna de mis. Rond een uur of 12:00 zijn we vervolgens vrij om zelf ergens heen te gaan.

Lissabon is namelijk gevuld met allemaal dingen die je kunt doen. Lissabon heeft zelf natuurlijk heel veel te bezichtigen (enorm mooie stad met een rijke geschiedenis), maar ook zijn er allemaal podia en voorstellingen speciaal voor de WJD. Ieder van ons heeft iets anders gedaan, maar 's avonds zijn we met alle WJD gangers naar een park gegaan waar de openingsmis gevierd ging worden. Het zullen op dat moment nog geen 1.6 miljoen mensen geweest zijn, maar je had me dat best wijs kunnen maken.

2 Augustus tot en met 4 Augustus: De komende dagen zijn eigenlijk hetzelfde geweest voor mij. Ik ben nog steeds ziek, dus ik probeer niet te veel inspannende dingen te doen. De ochtenden zijn elke dag hetzelfde. 's Ochtends verzamelen we telkens met onze deelgroep bij een cafeetje, waarna we naar de catechese en mis gaan.



Rond 12:00 zijn we vrij. Dan splitsen we ons vaak op om te gaan naar de activiteiten die ieder van ons wil bezichtigen. Ik zelf wou vooral met mensen praten. Dit is namelijk de kans om met mensen uit volledig andere culturen te praten! Hier kan ik dan ook niet veel over delen. Dat zijn namelijk heel persoonlijke ervaringen, die ieder voor zich moet mee maken. Als ik hier meer over zou zeggen zou ik het alleen bederven.

5 Augustus: Vannacht slapen we op het veld. Dan gaan we met alle 1.6 miljoen mensen naar 1 locatie waar we zonder dak boven ons hoofd slapen. Na de ochtendmis hebben we de spullen gepakt die we nodig hadden voor de nacht op het veld. Dus slaapzak, matje, pyjama, en je toiletta's. Ik heb ook nog 10 liter water meegenomen. We moesten namelijk ongeveer 2 uur door de brandende zon lopen (we liepen op het heetst van de dag). Onze tocht leidde ons over de snelweg (die voor ons afgezet was). Waar we de hele weg gezongen hebben.

"Laudate omnes gentes! Laudate Dominum!"

Aangekomen op het veld was er nergens schaduw. We hebben met de deelgroep wat schaduw gemaakt met doeken die we hadden en wat parasol stokken. Hier hebben we vervolgens tot de avond onder gelegen, simpelweg om de zon te vermijden. Langzaam stroomden er telkens meer mensen binnen op het veld. Het waren zoveel mensen dat, ondanks dat ik het met mijn eigen ogen gezien heb, je je er eigenlijk geen voorstelling van kunt maken. 1.6 MILJOEN! Dat is een klein land...

Het is vooral opmerkelijk om te zien dat ze ook alle 1.6 miljoen stil kunnen worden. We hebben namelijk ook nog samen met al die mensen in adoratie gezeten. Opeens is iedereen stil en is al het gefeest even gepauzeerd. Iedereen gericht op Jezus in de Eucharistie. We waren niet alleen met jongeren, de Heilige Geest was er ook duidelijk bij.

6 Augustus: Na de korte nacht is dan eindelijk het hoogtepunt van de WJD daar. De mis die we samen met 1.6 miljoen mensen gaan vieren. Die ochtend reed de paus nog door het hele veld. Ik heb hem gemist. Dat verhaal moet je me maar zelf vragen.



Het volgen van de mis was wat moeilijk. De mis was immers in een taal die wij als Nederlanders niet verstaan. De ene had geprobeerd een radio te pakken voor de live vertaling en een ander heeft de livestream van het Vaticaan gepakt (ik). Bij de Eucharistie zie je dat opeens dat hele zootje Chaos zich allemaal structureert naar slangen (rijen) voor de eucharistie die over het hele veld uitgedeeld werd door verschillende mensen.

Weer moeten we lopen op het heetst van de dag. Dat werd ons teveel. Wij hebben dus besloten op het eerste beste plekje met schaduw siësta te gaan houden. Na te hebben geslapen in de schaduw van een flatgebouw hebben we 's avonds een bus terug gepakt van de buitenwijken van Lissabon terug naar het centrum.

Nog even een borrel met de deelgroep, en dan snel naar bed. We zijn kapot!

7 Augustus: Vandaag rijden we terug naar Burgos, waar we nog een nacht overnachten voordat we doorrijden naar Nederland.

8 Augustus: Heel de dag in de bus...

9 Augustus: We komen rond 12 uur aan in Utrecht. Na afscheid nemen van onze broeders en zusters, lopen we naar de auto. Rond 14:30 zijn we in Apeldoorn. Snel alles de wasmachine in, douchen en slapen. Ik ben kapot, maar ik wil 18:30 weer bij de aanbidding zijn.

Een verrassing

Donderdagmorgen 31 augustus. Wat was het een verrassing voor Ineke (secretaresse Sint Franciscus-parochie en Elly (interieur-verzorgster), locatie Twello. Na de kerkdienst van 9 uur waren het pastoraal team en de vice-voorzitter en secretaris van het bestuur aanwezig bij het koffiedrinken. Er was gebak en waarom? Welnu: het bleek dat Ineke afgelopen 1 januari en Elly per 1 september allebei 20 jaar in dienst waren van de parochie. En dat moest gevierd worden. Er was zelfs een mooi lied gemaakt, toepasselijk op hun beiden. Enkele citaten:



“Ineke; onze duizendpoot, als er weer een vraagje is, weet Ineke altijd raad; 20 jaar staat ze al klaar in woord en daad. Steun en toeverlaat voor het bestuur en menige pastoor. Elly poetst het hele huis, zuiver, schoon, fris en kuis, En staat voor de pastoor ook nog achter het fornuis. Niemand kent de hoekjes in dit pand als onze El, Met en bezem, dweil en doek, overal komt ze wel.

Beiden doen ze dat al heel veel jaren met plezier. Lief en leed is wat je deelde, met gezin en pastoraat, Dat is waar je samen al zoveel jaar voor staat”.

Namens de gehele parochie, pastoraal team en bestuur onze hartelijke dank.

Column @Harrie Huis in 't Veld

Elk jaar, in de maanden juli en augustus, is het vakantietijd. Een gevoel van vrijheid, een paar weken niet werken en als het kan, weg uit de vertrouwde omgeving. Met het inpakken van de koffers begint elk vertrek, misschien zijn de voorbereidingen al maanden geleden getroffen en ligt de reis al helemaal vast of is het vrijheid blijheid en zien we wel waar we terecht komen. Maar wat is vrijheid? Uren wachten op het vliegveld, controles, tol betalen en vaak files op de wegen. Valt de locatie tegen omdat het plaatje op Internet mooier is dan de realiteit.

Wij kiezen er voor om eenvoudig op vakantie te gaan, al vindt menigeen wel dat we een luxe caravan hebben. Liefst buiten het seizoen en op een simpele boerencamping kamperen. Dit jaar zijn we een week in Luxemburg geweest, blijkbaar hebben we het verdient want we komen uit op een mooie camping en hebben prachtig weer. We nemen het advies van onze huisarts ter harte “in beweging blijven” dus gaan we dagelijks wandelen. Op de plek waar we zijn vormen de uitlopers van de Ardennen ons landschap, bergachtig met ruimte voor weilanden en graanvelden, maar bovenal rust en ruimte.

We klimmen via een lang steil bospad naar een hoog gelegen vlakte waar niets anders heerst dan stilte en dat onder een stralende zon. We ervaren de grootsheid van de schepping en blijkbaar hebben meer mensen deze ervaring want we bereiken een kruisbeeld. Op het tableau onder het kruis staat (vertaald) de tekst: “Laat het werk en het gebed door je zaden gaan”. Ik maak een foto met de mobiele telefoon en zie dat ik op deze plek geen GSM ontvangst heb. Eerlijk gezegd had ik op dat moment ook geen behoefte aan contact met de mensenwereld, contact met de Schepper via dit kruisbeeld was mij meer waard, het voelde als echte vrijheid. Al moet ik wel toegeven dat voor deze vrijheid eerst een intensieve en inspannende klim met veel moeite nodig was.

Wij geloven in onze kerk dat Jezus ons bevrijdt, hij is immers voor ons gestorven, maar voel ik mij wel vrij of vind ik alles vanzelfsprekend. In onze huidige maatschappij zien we

een individualisering ontstaan gericht op het eigen ego. Spreekt Zijn verhaal ons nog aan of geloven we het onderhand wel. Willen we eigenlijk nog wel nadenken over de vraag wat vrijheid is en hoeveel moeite dat kost. Misschien leren we vrijheid pas waarderen als we weten wat het is om het niet te hebben. De achter ons liggende Coronaperiode zijn door veel mensen alweer vergeten. Vrijheid betekent niet, zoals veel mensen denken, ongeremd je gang kunnen gaan: 'alles moet kunnen'. Vrijheid van eten en drinken bijvoorbeeld, neem wat goed voor je bent, zeker niet te veel want dan gaat het op termijn verkeerd. Dat strookt niet met alle folders die we wekelijks in de bus krijgen, daar gaat het om kopen en consumeren, maar dat is geen vrijheid. Jezelf vrij voelen betekent naar mijn mening, jezelf willen binden aan beperkingen en daar blijmoedig mee omgaan. Maak ruimte voor elkaar, geef en gun elkaar wat ruimte om je vrij te voelen. Geloofsovertuiging gaat uit van innerlijke vrijheid, daar staat geen menselijke maat op.



In een wereld waarbij wij elkaar onnodig onder druk zetten en daardoor elkaar de vrijheid beperken, is de vakantieperiode een uitgelezen moment om eens na te denken over wat werkelijk goed voor ons is.

Als je de Eucharistie eenmaal begrijpt, kun je de Kerk nooit meer verlaten.

Niet omdat de Kerk dat niet toelaat, maar omdat je hart dat niet toelaat... Moet je buigen of omhoog kijken om de Eucharistische hostie of kelk te aanbidden tijdens de mis? In een rooms-katholieke mis wordt de wijding van het brood en de wijn gekenmerkt door het verheffen van de hostie en de kelk, zodat zij gezien kunnen worden door iedereen. Dat vindt plaats tezamen met het luiden van de klokken en het buigen van de priester.



Na de invoering van het verheffen van de hostie en de kelk in de mis in de 13e eeuw, was het buigen van het hoofd in eerbied een van de meest voorkomende reacties van de mede gelovigen. Het was een handeling om de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Eucharistie te bevestigen, als erkenning van de komst van de Koning der koningen.

In de 16e eeuw werd deze handeling door verschillende concilies als standard reactie voorgeschreven. St. Pius X stelde echter een ander gebaar voor: hij moedigde de gelovigen aan omhoog te kijken en de Eucharistische hostie of kelk te aanbidden.

St. Pius X gaf een aflat aan iedereen die zei: "Mijn Heer en mijn God ... met geloof, devotie en liefde, tijdens het kijken naar het Heilig Sacrament, de Verheffing in de Mis, of wanneer het op het altaar ligt."

Veel katholieken bidden dit gebed "Mijn Jezus, barmhartigheid" in stilte terwijl ze naar de opgeheven hostie en kelk kijken, We kunnen ons hoofd buigen als de priester kniebuiging maakt. Beide handelingen kunnen met geloof worden gedaan en kunnen leiden tot een toename van de liefde tot God. Er is dus geen "juist" gebaar, omdat het afhankelijk is van het geloof van de persoon en hoe hij/zij de relatie met God verbeeldt.

De originele tekst is in de hieronder vermelde link in het Engels:

<https://aleteia.org/2022/06/16/should-you-bow-or-look-up-at-the-elevation-at-mass>

Waarom is Maria benoemd Onze-Lieve-Vrouw van Smarten

Wij herdenken het feest van onze lieve vrouw van smarten op 15 september. Hiermee, denken wij terug aan het diep verbond van hart tussen de moeder van de verlosser en haar verlossende Zoon waarmee zij veel innerlijk smarten ervaarde als gevolg van zijn missie, maar met name zijn lijden en dood.

Vanaf het begin van Jezus' leven leed Maria onder deze moederlijke pijnen en angsten. Zij wist door de woorden van de profeet Simeon dat een zwaard haar eigen ziel zou doorboren (Lukas 2:35). Kort daarna werd de Heilige familie gedwongen om naar Egypte te vluchten om Jezus te redden van Koning Herodes (Matteüs 2:13-23). Maria en Jozef kwamen vervolgens door een andere angstige ervaring met de onrust dat zij hun zoon Jezus kwijt raakten, nadat hij drie dagen achterbleef in de tempel (Lukas 2: 41-52). Toen haar zoon zijn zending begon, moet de tegenstand van zovelen tegen Hem, zoals verteld in de evangeliën, een enorm droefheid voor haar zijn geweest. Dit alles bereikte zijn hoogtepunt bij het kruis. De titel "onze Lieve Vrouw van Smarten" dus, brengt hulde aan die beproevingen die de moeder van de "Lijdende Dienaar" meemaakte. Dit is ook de reden dat dit feest herdacht wordt meteen na het feest van de (Kruisheffing).

Waarom herdenken wij het feest van onze Lieve Vrouw van Smarten?

Net als andere feestdagen, brengt dit feest eer aan God voor zijn verlossende betrekking dat hij voltooide in een van zijn schepping. In dit geval zijn voornaamste schepsel werk Maria.

Voor Maria zelf, haar moederlijke verbond in hart en ziel met haar zoon Jezus, waarmee zij ervaarde beide, blijdschap en verdriet is nu volbracht in de Hemel. Echter de moederlijke liefde en verbond bereidt tot ons hier op aarde. Als Moeder van Christus is zij ook de moeder van de Mystiek Christus, de kerk, en van ons, de leden van haar zoon als individuen, (zie Openbaring 12:17).

Sint Louis de Montfort zei: "Als je alle liefde van alle moeders in één hart zou stoppen, zou het nog steeds niet gelijk zijn aan de liefde van Maria voor haar kinderen" Dit betekent dat zij ook voor ons lijdt. Wij kunnen bij haar schuilen net als wat wij doen bij onze biologische moeders zowel in vreugde als in verdriet. Wat zijn de zeven smarten die Maria's hart doorstoken?

1. De lijdensvoorzegging door Simeon (bij het opdragen van Jezus in de Tempel) (Lukas 2:25-35)
2. De vlucht naar Egypte; (Matteüs 2,13-15)
3. Het verlies van het Kind Jezus voor drie dagen (Lucas 2, 41-50)
4. De ontmoeting met haar kruisdragende Zoon op weg naar Calvarieberg ((Lukas 23:27-31; Johannes 19:17)
5. Jezus sterft aan het Kruis (Johannes 19:25-30)
6. Het lichaam van Jezus van het kruis gehaald (Psalm 130; Lukas 23:50-54; Johannes 19:31-37)
7. De begraving van Jezus (Jesaja 53:8; Lucas 23:50-56; Johannes 19:38-42; Marcus 15:40-47)

Bron: Our Lady of Sorrows | EWTN. (n.d.). EWTN Global Catholic Television Network. <https://www.ewtn.com/catholicism/seasons-and-feast-days/our-lady-of-sorrows-14632>

Locatie nieuws

Parochielocatie Twello

BAKKIE TROOST 2023

Uitgebloeide zomerbloemen, vallende bladeren, het is herfst. Graven worden schoongemaakt, bloemen neergezet en er wordt een kaarsje gebrand. Dit alles zodat de graven van onze dierbaren weer netjes zijn.



Tijdens deze werkzaamheden willen wij u op **woensdag 1 november** van **10.00** uur tot **16.00** uur een bakkie troost aanbieden. Gewoon om elkaar te ontmoeten en, als u het fijn vindt, een praatje te maken onder het drinken van een bakkie troost.

ALLERZIELEN 2023



Op **donderdag 2 november** om **19.00** uur is er een Allerzielenviering in de St. Martinuskerk, in Twello-Duistervoorde. Pastoor Henri ten Have en de uitvaart- vrijwilligers gaan voor. In deze viering noemen wij de namen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden en daarbij worden kaarsen ontstoken.

Na deze viering gaan we samen in processie naar het kerkhof om lichtjes bij de graven te plaatsen. Na het plaatsen van de lichtjes bent u welkom in de Klepel voor een kopje koffie/thee.

Bernard Klunder 90 jaar

Zondag 20 augustus is Bernard Klunder 90 jaar geworden. Reden voor onze Kerkhof-ploeg om hem eens flink in het zonnetje te zetten tijdens het wekelijkse kerkhof onderhoud op de maandagmorgen.

In alle stilte had Bertus Wolbrink een verrassing voorbereid voor Bernard. De klepel werd mooi versierd met slingers en ballonnen en om 10.00 uur mocht Bernard samen met zijn vrouw Rikie binnenkomen.

Koffie en gebak stonden al klaar en Bernard werd toegesproken door Bertus, na het overhandigen van een bos bloemen voor Rikie en een fles Jägermeister voor de jarige. Hij roemde Bernard om zijn vrolijkheid, kwajongens streken, oog voor detail, secure bijsoeverwerk, en collegialiteit. Bernard heeft zijn hart op de tong en laat zijn mening dan ook horen over allerlei zaken. En kom niet aan zijn bladblazer want dan heb je een probleem.

Hij werkt met veel plezier al 20 jaar lang iedere maandagmorgen op het kerkhof, en als een geintje uitgehaald wordt is Bernard er meestal wel bij betrokken.

Onder leiding van Koos werd Bernard door alle aanwezigen toegezongen met een welverdiend "lang zal hij leven"

Ondanks zijn leeftijd is Bernard nog zeer goed ter been en kan hij de meeste klussen op het kerkhof probleemloos uitvoeren. Naast dit werk mag hij nog graag fietsen, zwemmen, kaarten en tuinieren. Achter de pastorie heeft hij nog eigen groente tuintje en kan hij nog genieten van zijn 4 kinderen en 7 kleinkinderen.

Kortom een fijne collega en persoon om mee te leven en te werken, en we hopen nog een lange tijd zo door te kunnen gaan.



Parochielocatie De Vecht

Wij zoeken dringend vrijwilligers die ons willen assisteren bij het onderhoud van de begraafplaats in de Vecht, zodat het een mooie plek blijft om uw dierbaren te gedenken.

Het betreft enkele uren in de week op de donderdag morgen, het gaat om het gras maaien, schoffelen, hagen knippen en verdere werkzaamheden. U kunt contact met ons opnemen via tel: 06-27380860 of via email: devecht@franciscusparochie.com of komt U gewoon eens langs op de donderdagmorgen. We hopen u dan te mogen begroeten.

LICHTJESREGEN 2023 WILHELMINAKERK

Toen men in 2017 vanuit de Parochie in de Vecht en de gemeente rond Wilhelminakerk met de viering van de eerste Lichtjesregen van start ging, was het de opzet om hier een bijzondere traditie van te maken. De Lichtjesregen sloeg aan en zeker toen men vanuit de gemeente in Terwolde/De Vecht in 2019 aanhaakte, leek de traditie goed op gang te zijn gekomen. De Lichtjesregen 2023 staat dan ook op de agenda voor vrijdag 10 november 2023 om 19.00 uur in de Wilhelminakerk aan de Beemterweg 7 in Beemte-Broekland. Er is een korte dienst in de kerk, om vervolgens naar buiten te gaan en daar een kaarsje aan te steken voor iemand die u mist omdat deze is overleden. Het thema van Lichtjesregen 2023 luidt dan ook: "IK MIS JE ELKE DAG!". We hopen dat de gemeente uit Terwolde ook weer aan zal haken. Het koor 'Inspiration' uit Terwolde o.l.v. Marlies Tiemens werkt aan de dienst mee. We hopen dat de doedelzakspelers weer van de partij zullen zijn en natuurlijk worden de kinderen van de diverse basisscholen gevraagd om hun tekening te maken die met het gemis en de Lichtjesregen te maken hebben. Een kaarsje aansteken voor die ene mens die je zo dierbaar was en die je zo mist, ook al is deze persoon al langere tijd geleden overleden, zal het gemis niet wegnemen maar kan er wel voor zorgen dat je op dat moment -misschien voor even- die ander weer heel dichtbij je weet. En dat deze gedachte je dan troost mag geven. We zien u graag komen op de 10^e november om samen stil te staan bij die geliefde die zo gemist wordt en om tegelijkertijd mee te bouwen aan de traditie van Lichtjesregen. Hartelijke groeten, mede namens Riet Simons, Trees Hendriks, Corrie van Orden, Ruud Bloemendal.

Parochielocatie Busloo Allerzielenviering

Op vrijdag 3 november om 19.00 uur willen we in een gebedsdienst onze dierbaren herdenken die niet meer bij ons zijn. Samen willen we hun leven herdenken en stilstaan bij het gemis.

Deze viering wordt ondersteund door het Gregoriaanse koor Schola Gregoriana Sancte Lebuini uit Deventer. Als afsluiting brengen we het licht naar het kerkhof ter gedachtenis aan het licht dat deze mensen gebracht hebben in ons leven. Daarna is er een gezellig samenzijn in het Wijnberghuis.

Deze viering is een uitnodiging voor een ieder die iemand mist.
Ria ter Riele en Esther Simons

Parochielocatie Klarenbeek Even stilstaan.....een hele vooruitgang!

Dit was het thema van de ker(k)misviering op zondag 20 augustus in Klarenbeek.



Sta even stil in je drukke bestaan en kijk om je heen en je zult merken dat je tot rust komt. Dat je ziel de tijd krijgt om je lichaam in te halen. Dat je weer in balans komt.

Tijdens de voorbereiding van deze viering brainstormden we over het thema. De voorbereidingsgroep bestond uit vertegenwoordigers van de Protestantse kerk, de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap en de Oranje Vereniging uit Klarenbeek.

We zochten een lezing, gebeden, liederen en een gedicht die pasten bij het thema en keken naar de aankleding van de feesttent op het kermisterrein.

Er werd gekozen voor een bont gekleurd boeket bloemen, dat de veelzijdigheid symboliseert van de bevolking van Klarenbeek en omgeving.

Op de tafels werden kleine vaasjes met veelkleurige bloemen geplaatst en de boekjes waren gemaakt van verschillende kleuren papier.

Er was een gelegenheidskoor dat werd gevormd door mensen van de RK geloofsgemeenschap en de Protestantse Kerk met medewerking van een solo- zangeres.

De viering werd goed bezocht. Meer dan 200 mensen vonden de weg naar de tent.

Na afloop was er koffie met krentenbrood verzorgd door de Oranje Vereniging en konden we gezellig napraten.

Dank zij de hulp van veel vrijwilligers werd het weer een geslaagde ker(k)misviering.

Parochielocatie Epe

Martinus kerk Epe 120 jaar



Graag zouden wij dit feest vieren op **vrijdag 10 november** met een Eucharistieviering om 18.30 uur. Over de invulling van het avondprogramma en de definitieve locatie laten wij zo snel mogelijk meer weten.

Donderdag 21 sept. 19.30 uur: Avond met Zin en Kleur, Grote of St. Maartenskerk De weg, harp, zang, dans door Ekaterina Levental.

Zaterdag 23 sept. 18.30 u. Eucharistieviering in Vaassen met pastoor Ten Have.

Dinsdag 26 sep. 18.00 u. Aan tafel voor Mobaye, koud buffet. kosten € 8,= Aanmelden tot 18 september.

Zondag 01 okt. 10.00 u. Eucharistieviering in Vaassen; pastoor Ten Have.

Dinsdag 03 okt, 19.30 u in Epe, Eucharistieviering pr Sebastian

Parochielocatie Apeldoorn

Bijbelstudie & bezinning

Elke eerste donderdag van de maand komen we bij elkaar om 10.00 uur in het Parochiehuis, Stationsstraat 13 in Apeldoorn.

We verdiepen ons in de lezingen van de komende zondag. Niet alleen bijbelstudie maar ook bezinning en "lectio divina". Bijbelkennis is niet nodig, wel openheid naar hetgeen geïnspireerde woorden betekenen in onze tijd.

Wilt u meedoen stuur dan even een mail naar pastor R. Pragt: ruudpragt@gmail.com of laat het weten op het secretariaat.

Van harte welkom.

H. Geestkapel, Assel

Elke zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering waarin afwisselend wordt voorgegaan door de salesianen Bijou Oledath en Dominiek Deraeve. Nieuwsmededelingen ontvangen trouwe bezoekers van de kapel via email. Als u ook op de hoogte wilt blijven, kunt u dit doorgeven aan Hans Bosch: bosc2999@planet.nl

Kerkdiensten Sainte Marie:

Elke 3e zondag van de maand is er om 10.30 u. een kerkdienst in Sainte Marie.

Zondag 15 oktober, Eucharistieviering door A. Goes.

Zondag 19 november, Woco-viering door A. Derksen.

De Voedselbank

Het product voor de inzamelingsactie van de Voedselbank voor de maand september is pasta of rijst. Voor de maand oktober is dit koffie, thee, houdbare melk. U kunt het product in de bekende kratten achter in de kerk deponeren. Namens de voedselbank hartelijk dank.

De Kledingbank

Mensen die financieel in de knel zijn geraakt kunnen op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur (zonder afspraak) bij de Kledingbank komen om kleding uit te zoeken. Kleding voor kinderen en volwassenen en ook linnengoed is ruim aanwezig om te delen. Inleveren van goede, schone en actuele kleding kan op maandag van 10.00 tot 15.00 uur.

Kerktaxi

Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen reizen, is er de vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: mevrouw A. Simonis-Bik, amc.bik@gmail.com of U kunt bellen met het secretariaat van de O.L. Vrouwekerk 055-526 65 00.

Het Leerhuis start weer! Leerhuis 1 start op 27 september. Het vervolg Leerhuis 2 op 28 september. Zie voor meer informatie het vorige nummer van Laudato en/of de website.

Koffie ontmoeting Apeldoorn

Komt u ook een kopje koffie drinken in ons parochiehuus? Stationsstraat 13 te Apeldoorn. Elke eerste woensdag van de maand bent u om 10 uur van harte welkom voor een heerlijk kopje koffie, maar ook om medeparochianen te ontmoeten voor een gezellig praatje en een luisterend oor!



Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans 2023 Geeft u voor de kerk van morgen?

In januari 2023 vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Helaas hebben niet van iedereen die een toezegging heeft gedaan een bijdrage ontvangen. Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het nog niet hebben gedaan - alsnog wilt doen!

Onze Franciscusparochie volledig afhankelijk van de bijdragen van onze parochianen. Uw bijdrage is daarom ook van groot belang. We gebruiken uw gift voor het waarborgen van pastorale zorg, gebouwen onderhoud etc. Mogen we alsnog op u rekenen? U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL 17 RABO 0111 0022 81 onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2023'. U kunt ook gebruik maken van de QR code: **U kunt het bedrag na de doorverwijzing in Ideal nog aanpassen:**



Alvast hartelijk dank!
De penningmeester

Vieringen door de week



Op woensdag- en donderdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering in **Twello**.

Op dinsdag- en vrijdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering in **Apeldoorn**.

Op woensdagavond om 19:00 uur een Eucharistieviering in **Apeldoorn** (voorafgaand aan de viering vanaf 18:30 uur aanbidding en biecht- gelegenheid).

Op de 2e vrijdag van de maand is er om 9.30 uur een eucharistieviering in **Klarenbeek**.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur in **Apeldoorn** gebedsdienst van Sant'Egidio.

In Twello elke zondagmiddag van 14.00uur tot 16.00 uur opendeur voor meditatie, gebed en bezichtiging.

Eucharistieviering voor ouderen en zieken, zaterdag 23 september om 10.30 uur in Veluws College, meer informatie in vorige nummer van Laudato

Wijzigingen voorbehouden: op WWW.sintfranciscusparochie.com en in de wekelijkse nieuwsbrief staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen.

Als u nog geen nieuwsbrief ontvangt kunt u zich op de website aanmelden of via een mail naar: leden@franciscusparochie.com

Weekendvieringen september tot oktober 2023

DATUM	TWELLO	VAASSEN	LOENEN	APELDOORN	KOREN APELDOORN
23-24 sept 25e Zondag door het jaar	zo. 9.00 ten Have	za. 18.30 ten Have		za.16.30 ten Have zo. 11.00 ten Have zo. 13.00 Engelse mis	Sostenuto JokoTrees
30 sept-1 okt 26e Zondag door het jaar	zo. 9.00 Sebastian	zo. 10.00 ten Have zo. 10.00 ten Have	za. 18.30 ten Have	za.16.30 ten Have zo. 11.00 Sebastian zo. 13.00 Engelse mis	Cantor Credo
7-8 okt 27e Zondag door het jaar	10.30 Franciscusdag Pastoraal- team	za. 18.30 Sebastian		za. 16.30 ten Have Dashorst	
14-15 okt 28e Zondag door het jaar	zo. 9.00 Sebastian	zo. 10.00 ten Have	za. 18.30 ten Have	za.16.30 Sebastian zo. 11.00 Sebastian zo. 13.00 Engelse mis	
21-22 okt 29e Zondag door het jaar	zo. 9.00 Sebastian	za. 18.30 Sebastian		za.16.30 Dashorst GBV zo. 11.00 Sebastian zo. 13.00 Engelse mis	
28-29 okt 29e Zondag door het jaar	zo. 9.00 Sebastian	zo. 10.00 ten Have	za. 18.30 ten Have	za.16.30 ten Have zo. 11.00 Sebastian zo. 13.00 Engelse mis	
Allerheiligen Woe. 1 nov	9.00 ten Have			19.00 Sebastian	
Allerzielen Don. 2 nov	19.00 Ten Have en mede parochianen	17.30 Dashorst	19.30 Dashorst	19.00 Sebastian	

Eucharistievieringen in Epe

- 3 oktober – Pastor Sebastian
- 28 november – Pastoor Ten Have
- 12 december – Pastor Sebastian

Martinus Epe 120 jaar

graag zouden wij dit feest vieren op **vrijdag 10 november**, met een Eucharistieviering vanaf 18.30 uur. Over de invulling van dit avondprogramma en de definitieve locatie laten wij zo snel mogelijk meer weten.

Wijzigingen voorbehouden: op WWW.sintfranciscusparochie.com en in de wekelijkse nieuwsbrief staat altijd het meest actuele rooster, inclusief eventuele laatste wijzigingen.

Als u nog geen nieuwsbrief ontvangt kunt u zich op de website aanmelden of via een mail naar: leden@franciscusparochie.com

Locaties Sint Franciscus parochie

<p>Geloofsgemeenschap Apeldoorn eucharistisch centrum</p> <p>secretariaat</p> <p>e-mail Bankrekening</p>	<p>Onze Lieve Vrouwekerk Hoofdstraat 18 7311 KB Apeldoorn 05 55 26 65 00 maandag-donderdag 9.00 - 12.00 uur Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn apeldoorn@franciscusparochie.com NL80 RABO 0105 24 20 63</p>
<p>Geloofsgemeenschap Twello eucharistisch centrum</p> <p>secretariaat</p> <p>e-mail Bankrekening</p>	<p>Heilige Martinuskerk Kerklaan 18 7391 AN Twello 05 71 27 22 20 dinsdag-vrijdag 9.00 - 12.00 uur Kerklaan 18, 7391 AN Twello martinus.twello@franciscusparochie.com NL17 RABO 0111 00 22 81</p>
<p>Geloofsgemeenschap Vaassen liturgisch centrum</p> <p>secretariaat</p> <p>e-mail Bankrekening</p>	<p>Heilige Martinuskerk Deventerstraat 98 8171 AC Vaassen 05 78 57 58 17 b.g.g 05 78 57 23 52 donderdag 9.30 - 12.00 uur Deventerstaat 89, 8171 AC Vaassen martinus.vaassen@franciscusparochie.com NL68 RABO 0152 60 10 74</p>
<p>Geloofsgemeenschap Loenen Eerbeek liturgisch centrum</p> <p>secretariaat</p> <p>e-mail Bankrekening</p>	<p>Heilige Antonius Abtkerk Hoofdweg 49 7371 AE Loenen 05 55 05 12 63 donderdag 10.00 - 12.00 uur Hoofdweg 49, 7371 AE Loenen loenen-erbeek@franciscusparochie.com NL27 RABO 0336 75 45 66</p>
<p>Geloofsgemeenschap Epe secretariaat</p> <p>e-mail Bankrekening</p>	<p>06 30 01 20 77 op afspraak W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe epe-heerde@franciscusparochie.com NL32 RABO 0317 52 57 78</p>
<p>Geloofsgemeenschap Klarenbeek secretariaat</p> <p>email Bankrekening</p>	<p>05 53 01 12 02 dinsdag 09.00 - 12.00 uur Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek klarenbeek@franciscusparochie.com NL63 RABO 0332 10 07 31</p>
<p>Geloofsgemeenschap Bussloo secretariaat</p> <p>e-mail Bankrekening</p>	<p>Vacant</p> <p>centraalsecretariaat@franciscusparochie.com NL79 RABO 0366 2037 03</p>
<p>Geloofsgemeenschap De Vecht secretariaat</p> <p>email Bankrekening</p>	<p>055-3232012 donderdag 9.30-12.00 06-27380860</p> <p>Antonius.devecht@franciscusparochie.com NL44 RABO 0150 80 24 47</p>