

juli - augustus 2023

Parochie secretariaat
Kerklaan 18, 7391 AN Twello
Telefoon: 0571-274445
centraalsecretariaat@franciscusparochie.com
www.sintfranciscusparochie.com
NL 17 RABO 0111 0022 81
t.n.v. Sint Franciscusparochie

Maria Ten Hemelopneming 15 augustus.



De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking: van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag (oorspronkelijk de datum van de inwijding van een Mariakerk in Jeruzalem, de plaats van waar Maria uit dit leven zou zijn heengegaan) overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar Zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht, als broeders van Christus die door Maria een mensenlichaam heeft aangenomen. Zo zien wij op dit feest met vreugde uit naar de dag waarop de Heer ook ons aardse lichaam zal herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijkt lichaam en om te voltooien wat Hij begonnen is sinds zijn menswording uit Maria.

Inhoud

Voorwoord	2
Pastoraal team	3
Ontmoetingen in Lourdes	4
Missionaire Parochie Column	7
Sant'Egidio	9
Communicatie	10
Kind en Kerk	11
Locatie nieuws	14
Vieringen door de week	15
Weekendvieringen	18
Locaties	19
Franciscusparochie	20

Colofon

Redactie:

In wording!

Voorwoord

Opnieuw kan een nieuw Parochieblad het licht zien. Het verheugt ons dat er weer een groot aantal mensen zich hebben ingezet om deze editie van het parochieblad tot stand te brengen. In dit parochieblad is wederom getracht aan dacht te geven van wat er binnen de parochie leeft en enkele artikelen ter verdieping.

Aan de inhoud en vormgeving wordt nog steeds gesleuteld, zoals u zult zien als u het blad leest. Gaande weg zal het vastere vorm krijgen. Alle suggesties ter verbetering zijn van harte welkom. Mocht u een bijdrage willen schrijven voor een volgend nummer van *het Parochieblad* laat het ons graag weten.

De mens heeft een gemeenschap nodig. Het Bewust zijn van de ongenoegzaamheid zijner krachten drijft en spoort de mens er toe aan, om hulp te zoeken bij andere.. En zoals deze natuurlijke drang naar gemeenschap de mens tot het maatschappelijk samenleven leidt, leidt hij ook naar de meeste verschillende verenigingen met andere mensen. Deze woorden uit 1891 zijn ook vandaag nog van toepassing. Onze parochie is ook een vereniging van mensen die elkaar elke week opzoeken om Jezus Christus te ontmoeten in de Eucharistie.

De parochie heeft ook nog veel vrijwilligers nodig om haar taken en opdrachten uit te voeren. Laat de komende vakantie periode u er toe aanzetten, de stap te nemen om een taak op u te nemen, zodat we waar kunnen maken wat we willen als parochie:

*een gelovige,
verbindende, laagdrempelige, lerende en
warme parochie zijn, geworteld in de relatie
met Jezus Christus,*

Namens alle vrijwilligers die zich bezig houden met de communicatie, wens ik u veel leesplezier en een mooie zomer toe!

Namens het Kerkbestuur,
Leo Looman

Pastoraal team Sint Franciscus Parochie

E-mail adres : centraalsecretariaat@franciscusparochie.com
Post adres : Franciscus Parochie, Kerklaan 18 7391 AN Twello
Telefoon : 0571-274445
Meer info : www.sintfranciscusparochie.com

drs. H.W.M. (Henri) ten Have Pastoor 0571-273160
E-mail: pastootenhave@franciscusparochie.com

pastor Sebastian Gnanapragasam priester van het 06-22779544
Aartsbisdom
E-mail: pastorseba@gmail.com

drs. R.G.Th. Dashorst, diaken 06-16912727
E-mail: r.dashorst@franciscusparochie.com

Mariska Litjes. Medewerkster kindercatechese 055-5266500
e-mail: kinderkerk@franciscusparochie.com

Dopen:

Voor informatie over dopen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Kerkelijke uitvaart / crematie:

Centrale aanmeldpunten uitvaarten/crematie

Contact: Twello e.o. [06-21457097](tel:06-21457097), Apeldoorn [06-28928373](tel:06-28928373)

Pastorale zorg:

Een pastor van het team is iedere dag van 9.00-20.00 uur bereikbaar op 06-53154358 en tevens beschikbaar voor dringende pastorale zorg



SAVE THE DATE

8 oktober 2023 Franciscusdag
10.30 uur is de eucharistieviering
Meer informatie kunt u lezen in het volgende parochieblad.

Op donderdag 7 september om 15.00 uur, is er een bezinningsmiddag over het Onze Vader onder leiding van pastoor H.W.M. ten Have. Opgave gewenst, maar niet verplicht.

E-mail: leden@franciscusparochie.com.

Verschijningdatum en deadline copy:

Verschijningsdatum 25 augustus

Deadline copy 8 augustus uiterlijk aanleveren. Max. 250 woorden bij voorkeur met foto.

O nvergetelijke ontmoetingen in Lourdes

*Deze juli/augustus-editie van het nog naamloze blad (wie bedenkt er een fraaie naam?) is uitstekend geschikt om dierbare herinneringen op te halen en met u/jou te delen.
Ik ga eerst terug naar de vijftiger jaren van de vorige eeuw...
(@ Willem Olierook)*

Moeder & Maria

Wat heb ik het mijn moeder vroeger vaak horen zingen thuis: ‘Wees gegroet o sterre’, het was haar lievelings-Marialied. Het was zo vertrouwd: uit school komen, de achterdeur open doen en dan vaak te horen:

*Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. Aan de hemel blinkt uw licht in het bange vergezicht. Wees gegroet, wees gegroet, Maria.
Als de golven stijgen, hoger, hoger, dreigen, schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit. Wees gegroet, wees gegroet, Maria. Wees gegroet, o sterre, wees gegroet van verre. Op uw zacht en zalig licht houden wij het oog gericht. Wees gegroet, wees gegroet, Maria.*

Nu had ik zelf helemaal niks met Maria. En met de rest van het geloof ook niet. Naarmate ik ouder werd en ging puberen (later werd daar deze term voor gebruikt, maar vroeger heette het dat je ‘dwars’ werd) moest ik steeds minder hebben van kerkbezoek. Hele discussies heb ik met mijn vader gevoerd over geloof en politiek. Toen ik mocht stemmen was dat op de PvdA en zéker niet op de KVP (en later het CDA)...

Uitdaging

Hoe merkwaardig toch dat ik vele jaren later van mijn jongste zus een boek kreeg over ‘Lourdes’. Zomaar, niet om gevraagd, geen aanleiding voor. Vreemd...

Inmiddels stond ik heel anders in het geloof – dit is een verhaal op zich – maar een ‘Mariavereerder’ was ik nog steeds niet. Ik heb het gekregen boek met veel interesse gelezen en had het amper uit of ik raakte op een mooie zomeravond in “De Levenstuinen van het Groot Hontschoten” in gesprek met Jos Breuer. We kregen het over bedevaarten en ik liet hem duidelijk mijn scepsis blijken. Jos zei: “Als je echt wilt weten hoe het is in Lourdes, ga dan een keer mee als brancardier bij de Nederlandse Lourdesbedevaart voor Zieken (NLZ).” Min of meer om er vanaf te zijn zei ik: “Zet me maar op de reservelijst.” Enfin, ik zal je het verdere verloop besparen, maar de twaalf keer één week die ik mee ben geweest naar die bijzondere plek aan de voet van de Pyreneeën

beschouw ik allemaal als hoogtepunten in mijn leven (als christen). Wat heb ik prachtige gesprekken gevoerd, mensen kunnen en mogen bijstaan in de meest intieme situaties. Wat werd er soms gehuild, maar – meer nog – gelachen. Wat deed het mensen goed om daar te zijn. En mijzelf ook!



Om hun dankbaarheid te tonen gaven pelgrims wel eens een speldje; ik ben nog altijd trots op mijn “NLZ-sjaaltje” met deze aandenkens erop (zie foto).

Wat heb ik er uit volle borst veel Marialiedereren (mee)gezongen in allerlei koren en op allerlei plaatsen. En altijd was mijn moeder daar in m'n gedachten...

Vriendinnen ‘op afstand’

Een van de ervaringen die het meest indruk op me hebben gemaakt was de volgende ‘begroeting’:

Een vrouw – op dat moment 70 jaar – was dertig jaar tevoren voor het eerst in Lourdes. Ze werd ernstig ziek en moest twee maanden in het ziekenhuis blijven. Elke dag kreeg ze bezoek van de plaatsvervangend directrice van het hotel waar ze aan het begin van de bedevaart verbleef. De Nederlandse vrouw sprak geen woord Frans en de Française geen Nederlands. Ze communiceerden met hun ogen en hun handen (en waarschijnlijk heeft er ook weleens iemand iets vertaald). Na ontslag uit het ziekenhuis zijn de vrouwen contact blijven houden door elkaar brieven te schrijven. De Nederlandse vrouw kende nonnen die haar teksten in het Frans konden noteren en die de schrijfsels van de Franse dame konden vertalen.

Na dertig jaar bleek er ineens een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten! De pelgrim had namelijk een boekje bij zich waar een telefoonnummer van de Franse mevrouw in stond en mijn medebrancardier Marc, die van het team de Franse taal het best machtig was, ging bellen. En zowaar het nummer klopte nog, een afspraak werd gemaakt en enkele uren later was ik er getuige van dat twee ‘vriendinnen op afstand’ elkaar in de armen sloten...

Geert en Greet

Een van mijn eigen mooiste ontmoetingen was met een echtpaar. Zij heette Greet en haar man Geert (voor mij gemakkelijk te onthouden vanwege de anagrammen die hun namen van elkaar waren).

De kennismaking was tijdens de treinreis vanuit Nederland (toen nog vanuit 's-Hertogenbosch via Maastricht naar Lourdes).

Als team gingen we na de avondmaaltijd kennismaken met de pelgrims die we in een Lourdes' hotel onder onze hoede zouden krijgen. Zo belandde ik op een

gegeven moment in een coupé tegenover Geert en Greet. Al vrij snel begreep ik dat Geert zo ernstig ziek was dat het zeer waarschijnlijk zijn laatste bezoek zou worden “aan Maria” zoals hij het verwoordde. Zelf kon hij wel vrede hebben met zijn naderende dood, maar hij vond het verschrikkelijk moeilijk om zijn vrouw achter te moeten laten.

Vanaf dat moment ontstond er een warme band met dit lieve stel. Overdag was ik er natuurlijk voor alle pelgrims, maar 's avonds ging ik vaak met Geert en Greet naar de grot om daar een poosje te zitten en een kaarsje op te steken. Weer terug in het hotel praatten we nog wat onder het genot van een koel biertje. Gaandeweg de week kwam er een rust over Geert, die ook door zijn vrouw Greet werd opgemerkt.

Tijdens de laatste avond waarin we met alle pelgrims terugkeken op de week, werd er ook gebeden en gezongen. Op de piano die in de ontmoetingsruimte stond lag een (vergeten?) partituur van het lied “Panis Angelicus” (Brood van de engelen). Ik kende dit prachtige lied en besloot het (solo en a capella zingen vind ik altijd al eng) ten gehore te brengen. Naderhand vroeg Geert of we nog even apart konden gaan zitten. “Willem, zou je dit lied op mijn uitvaart willen zingen?”, vroeg hij me met tranen in zijn ogen. Het “maar natuurlijk Geert!” was eruit voor ik er erg in had...

De treinreis naar Nederland was altijd een feestje: de mensen hebben een week met elkaar opgetrokken en er wordt volop gelachen (en soms ook gehuild) en de meesten weten de weg naar het barriertuig prima te vinden...

Twee maanden later ontving ik de kaart. Samen met mijn vrouw togen we naar Breda en zong ik – a capella – bij de kist het “Panis Angelicus” voor Geert en Greet.

We hebben Greet nog een keer opgezocht en ons toen weer verwonderd over de vredige rust die in Lourdes over Geert was gekomen en die er – zo hoorde ik – ook was in zijn stervensuur.

Nog ieder jaar stuurt Greet een kerstkaart en ik er een naar haar. Een vriendschap voor het leven...

Missionaire Parochie - wat is dat?

@Sijbrand Balkema

Op 25 maart was er in Veenendaal een bijeenkomst met zo'n 700 katholieken uit heel Nederland en Vlaanderen rond het thema 'Missionaire Parochie', een thema dat ook in onze parochie steeds meer aandacht krijgt. Maar waarom eigenlijk? Wat wordt er met die term bedoeld en is niet elke parochie sowieso al missionair?

In feite sluit het begrip 'Missionaire Parochie' aan, bij wat de Canadese priester James Mallon beschrijft in zijn boek 'Als God renoveert' (2014, in 2019 naar NL vertaald). Hij beschrijft hoe hij, vers aangesteld in een nieuwe parochie, een situatie aantreft van 'onderhoud': men is vooral bezig de zaken zó te organiseren, dat alles zo veel mogelijk bij het oude kan blijven. Wanneer hij activiteiten voor nieuwe gelovigen probeert vorm te geven stuit hij dan ook op weerstand - bijvoorbeeld vanuit de bridgeclub die verder niet aan de parochie gelieerd blijkt. Kortom, soms staan bestaande activiteiten in de weg van datgene waar we als kerk voor staan. Hij vraagt zich daarom af: "Hoe komen we 'van onderhoud naar groei'?" en "Willen we als gemeenschap vruchtbaar zijn, hoe kunnen we dan nieuwe leerlingen maken?"

Uit interesse en om daar zelf ook nog eens bij stil te staan zijn we met 8 verschillende mensen uit onze gehele parochie naar de conferentie in Veenendaal gegaan. Het begon met een uitbundige Eucharistieviering met eerbiedige, moderne muziek. Vervolgens hoorden we van verschillende parochies, die hiermee aan de slag zijn gegaan, hoe het 'leerling van Jezus-zijn' centraal wordt geplaatst en hoe dat zijn vruchten afwerpt. Het was bijzonder inspirerend om te zien hoe de Kerk zichzelf steeds vernieuwt en toch dezelfde blijft. Na deze dag hopen we daarvan dus ook wat in onze parochie te kunnen gaan beleven!

Een aantal zaken kwam als rode draad op verschillende manieren steeds terug, zowel in het boek van James Mallon als ook op die 25 maart. Dat biedt wellicht een goed startpunt voor een voorzichtige definitie van 'de Missionaire Parochie':

1. **Ontdek Jezus** - niet alleen als inspiratiebron, maar steeds meer ook persoonlijk, als vriend en verlosser. Leerling-zijn van Jezus gaat niet vanzelf, maar vraagt ook om de persoonlijke keuze leerling te **willen** zijn.
2. **Verbondenheid** - geloven doe je niet alleen; door in kleine groepjes persoonlijk te delen over je geloof, bemoedig je anderen, ervaar je steun en groeit je geloof daardoor.
3. **Anderen betrekken** - de focus is erop gericht om alle mensen, gedoopte en niet-gedoopte, in contact te brengen met Jezus.
4. **Dienstbaarheid** - waarin ieder een eigen rol heeft en men zo gezamenlijk bijdraagt aan het geheel. Ieders gaven en talenten worden ontwikkeld om bij te dragen aan de missie van de Kerk.
5. **Gebed vanuit het hart** - als basis voor alles wat plaatsvindt in parochieverband. Niet de activiteit is de reden van samenkomen, maar onze relatie met de Heer staat centraal.



Al met al is ‘Missionaire Parochie’ met bovenstaande punten geen losstaand extraatje dat naast bestaande activiteiten opgestart kan worden. Het is ook geen directe oproep met bepaalde zaken te stoppen of iets nieuws te beginnen. Het doordringt echter wel alles wat er binnen een parochie gebeurt en zal vandaaruit verandering teweeg brengen. Wat het voor onze parochie betekent, valt dan ook niet op voorhand te zeggen, maar uiteindelijk is de ‘Missionaire Parochie’ gericht op een gezonde kerk, want zoals de paus in 2014 schreef: "Een kerk die niet naar buiten treedt, wordt ziek".

Tot slot: naar aanleiding van de conferentie zijn we met de betrokken mensen nog eens bij elkaar gekomen om onze ervaringen met elkaar te delen. Dat smaakte naar meer en we willen dit daarom (blijven) herhalen, waarbij we bidden en delen over onze parochie. Mogelijk zijn er onder U die daarbij willen aansluiten, dan bent U uiteraard van harte welkom. Laat Uw/je wensen, dromen of gedachten gerust weten (via een pastoraatsgroep of locatieraad - mail bijvoorbeeld aan: emmaus.apeldoorn.pgroep@gmail.com), zodat we verder samen kunnen optrekken naar de toekomst. Op die manier kan de “Missionaire Parochie” ook bij ons steeds verder vorm krijgen!

Column

@Harrie Huis in 't Veld

Het is nog vroeg deze ochtend als we aan het wandelen zijn, we zien een jonge vrouw lopen met witte oordoppen in. Zij sluit zich bewust en bijna volledig af van de buitrenwereld en leeft op die manier in haar eigen muzikale wereld. Bij mensen met een hoorapparaat is het net andersom, het apparaat zorgt ervoor dat zij niet afgesloten worden van de buitenwereld, maar juist contact kunnen houden.

In werkplaatsen waar veel lawaai heerst, dragen medewerkers gehoorbescherming om problemen te voorkomen, de oordoppen zijn nodig om het geluid van de machines te dempen.

Maar hoe zit het met uw gehoor? Onze wereld maakt nogal veel lawaai, laten we ons niet te snel leiden door te geluiden die er niet toe doen. Vaak blijkt dat wij bij langdurige geluidsbelasting niet alles meer horen wat er gezegd wordt. Welke signalen spreken ons aan, welke keuzes maken wij, of het devies is: “Degene die het hardste roept is als eerste aan de beurt”. Mijn ouders hadden een Gerardus scheurkalender, elke dag stond er een spreuk onder de datum; ik herinner mij de tekst: “Een grote mond zegt zo weinig”.



Alles volgen wat er in onze omgeving gebeurt is niet verstandig, dan raken onze oren en dus ook onze hersenen overbelast. Onszelf af en toe rust gunnen is belangrijk, denk ik. U kunt het zich wel voorstellen: de radio aan hebben staan terwijl we toch niet luisteren, of de telefoon die zich vaak opdringt even niet opnemen, we hoeven immers niet dag en nacht bereikbaar te zijn. De kwaliteit van leven neemt toe als we de stilte omarmen, Paul Simon en Art Garfunkel zingen erover in “The Sound of Silence”.

In de stilte worden we met ons eigen bestaan geconfronteerd: stil worden en naar je lichaam luisteren. U kent dat vast wel als u bij uw huisarts bent, luisteren naar uw lichaam ... alleen jammer dat hij dan afsluit met de woorden: “Niet alles kan meer in het tempo dat vroeger zo gewoon was”.

In stilte kunnen we ook God ervaren, Hij presenteert zich niet zoals op een kermis of festival, waar voortdurend harde muziek wordt gedraaid. Hij keert vaak onze aardse manifestatiedrang om. Geloven is, denk ik, in de eerste plaats rustig de tijd nemen, niet met veel lawaai, maar in de luwte durven stilstaan bij de Hemelse Vader. Je eigen beperkingen aanvaarden en met oprecht hart tijd en aandacht hebben voor je medemens. Maar de medemens laat meestal niet merken dat hij/zij je nodig heeft, hulp vragen is blijkbaar voor iedereen moeilijk,

dus is het zaak om oren en ogen goed open te houden en bovenal te luisteren. Geen oordoppen in maar horen wat er gezegd wordt door die ander. Het kost veel mensen moeite om stil te zijn, velen beginnen in het donker te praten om hun angst te verbergen. We hoeven niet bang te zijn, dat wens ik u toe, maar we moeten wel blijven opletten, de juiste signalen oppakken in een drukke samenleving met te veel lawaai. Laten we ons laten leiden in ons geloof door Degene die ons werkelijk wat te zeggen heeft, misschien wel zonder woorden.



SANT'EGIDIO

Jezus zegt: "Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht." (Johannes 11, 30)

Dit is een stukje uit de lezing van, 16 juni, het feest van het Heilig Hart van Jezus. Een troostvolle tekst aan het einde van een seizoen waarin wij als gemeenschap hard gewerkt hebben om de armen in de stad nabij te zijn en hen te helpen in hun nood. Hierbij staat barmhartigheid centraal, een hart dat open staat voor anderen, zoals Jezus dat heeft voorgedaan in zijn leven.

Vijftiende verjaardag van Sant'Egidio Apeldoorn

Het geplande feest op 24 juni zal worden uitgesteld tot na de vakantie. De nieuwe datum is zaterdag 30 september. Dan is er om 16.30 uur een viering in de kerk, waarin pastoor Henri ten have en Zeger Polhuijs, een priester van Sant'Egidio, zullen voorgaan. Tijdens deze viering zal het altaar van Franciscus, het altaar van de armen, worden ingewijd en de nieuwe Christus icoon een plek krijgen. Deze feestelijke viering zal worden afgesloten met een dankwoord van Hilde Kieboom die daarvoor uit Antwerpen zal overkomen. Hierna kunnen we elkaar ontmoeten bij een feestelijke receptie.



Generatietuin



De kinderen zijn weer druk aan het planten een heel veel water geven in deze droge tijd. Ook de kas heeft een wit kleurtje gekregen om de zon wat tegen te houden. Ondanks de droogte hebben we al sla en boontjes kunnen oogsten. De bietjes, courgette en komkommer laten nog even op zich wachten.



Als laatste foto een suggestie met een knipoog voor het nieuwe seizoen om de planten van de tuin en de kleding van de kledingbank met elkaar te verbinden.

C Ommunicatie

@Leo Looman

Binnen de parochie zijn inmiddels 25 nieuwsbrieven verschenen, met deze uitgave erbij 3 parochiebladen en een nieuwe website. Binnen de verschillende gremia in de parochie is mij gevraagd, een toelichting te geven over de stand van zaken van de communicatievormen en -doelen die beoogd zijn.

Kleine terugblik

Achter de schermen zijn we nu een kleine vier jaar doende met de nieuwe vormgeving. Waarom moet het zolang duren? Ik hoor het u denken. Na een goed driekwart jaar bezig te zijn geweest kwam Covid-19 en werd alles op een “laag pitje” gezet qua overleggen. In november 2023 ben ik gevraagd door pastoor Hermens of ik de kar zou willen trekken omtrent communicatie. Er was door de raad van inspiratie met een extern bureau een gedachte uitgewerkt, die nu vorm gegeven diende te worden. Er kwamen drie hoofdtaken naar voren, en een opdracht voor de iets langere termijn, te weten:

- Bouw van een nieuwe website (de oude twee waren technisch achterhaald)
- Een nieuw parochieblad (een samenvoeging van OpWeg en de Clara).
- Een wekelijkse digitale nieuwsbrief.
- In de nabije toekomst ook acties via de social-media zoals Facebook en Instagram en via de Kerk-app.

Uit al die communicatievormen moet naar voren komen waar we als parochie voor staan te weten:

de Franciscusparochie wil:
*een gelovige,
verbindende, laagdrempelige, lerende en
warme parochie zijn, geworteld in de relatie
met Jezus Christus,
met jezelf en met elkaar.
Alle communicatie dient erop gericht zijn om dit
te ondersteunen en te bevorderen.*

Wetende dat elke communicatievorm zijn eigen spelregels kent, was en is dit best een opgave. Gelukkig hebben veel parochianen er aan meegewerkt om er iets moois van te maken. We hebben kritiek gekregen, waardevolle adviezen, en tips en tools om verder te bouwen aan goede communicatie naar u als parochiaan. We zijn er nog lang niet. We leren steeds weer, de wensen, eisen en



behoefden veranderen gaandeweg ook. De mensen die zich met communicatie bezig houden, willen graag aan de veelheid van wensen en eisen tegemoet komen, maar er zullen keuzes gemaakt moeten worden waarbij helaas niet altijd aan ieders wens kan worden voldaan, om welke reden dan ook.

Website

De website dient als informatiebron en moet voor iedereen gemakkelijk toegankelijk zijn; ze moet zo eenvoudig en breed mogelijk de parochiaan van de Franciscusparochie en belangstellenden informeren over de parochie en het nieuws uit de R.K. Kerk.

Gelet op de behoeftes, zoals gesteld in het programma van eisen, komen we dan op de volgende zaken:

- * *actuele berichten* met informatie over bijzondere vieringen, ontwikkelingen binnen de parochie, activiteiten;
- * *praktische, feitelijke informatie* (wanneer en hoe laat kan ik naar de kerk, hoe regel ik een uitvaart, waar kan ik een vraag stellen?);
- * *inspiratie/troost/bemoediging*, oftewel het inhoudelijke van ons geloof. Het moet dus geen bedrijfssite worden; ons digitale huis moet ook uitstralen dat we iets moois te bieden hebben.
- * Platform voor de werkgroepen en locaties.

Sinds de eerste Adventszondag 2022 is de nieuwe website actief, u kunt ze openen via sintfranciscusparochie.com

De website wordt goed bezocht gezien de reacties van u als parochiaan en belangstellende. Helaas hebben we momenteel geen exacte aantallen, deze komen zo spoedig mogelijk.

Nieuwsbrief



Deze dient niet om met de hype mee te gaan maar wel om u als parochiaan en geïnteresseerde in het parochie- en kerkelijk leven wekelijks op vrijdag te informeren. De hoofdzaak ligt bij de actuele en praktische zaken uit de parochie. Denk hierbij aan de lezingen en misintenties, de link om de vieringen eenvoudig via het internet te kunnen volgen. Daarnaast zijn er publicaties uit de bisdommen en andere interessante wetenswaardigheden uit de R.K. Kerk.

Natuurlijk kunt U aan geïnteresseerden de mail of specifieke artikelen doorsturen.

Enkele actuele cijfers van de Nieuwsbrief.

- Momenteel ontvangen ca. 2.100 mensen de wekelijkse Nieuwsbrief
- Tussen de 950 en 1.080 openen de Nieuwsbrief
- Gemiddeld worden vier items geopend en doorgeklikt naar de website
- Het doorklikken op items op de website is momenteel niet voor handen
- Per week worden circa 61 Nieuwsbrieven in haar geheel doorgestuurd naar derden;
- Enkele tientallen artikelen worden op social media gepost/gezet.

Al met al een mooi resultaat in zo'n korte tijd, 25 week-uitgaven. Het kunnen er meer worden als u zich opgeeft om de nieuwsbrief te ontvangen en er anderen eventueel op attendeert. Een mail naar: leden@franciscusparochie.com met het verzoek om op de verzendlijst gezet te worden ... en de eerst volgende vrijdag krijgt u wekelijks de Nieuwsbrief.

Parochieblad

Rond Pasen 2023 is het nieuwe parochieblad verschenen. Inmiddels ligt de derde uitgave voor u. Het is nog een zoeken naar de juiste vorm en inhoud. De twee parochiebladen samenvoegen moet je niet willen zei laatst iemand tegen mij. Je moet gewoon kijken hoe de nieuwe uitgave eruit zou kunnen gaan zien en waarmee je parochianen van de gehele Sint Franciscus Parochie een dienst bewijst. Neem er de tijd voor en laat het groeien. De werktitel is "LAUDATO". Heeft iemand een betere naam, laat het ons weten.

Social Media

In planning is voorzien om dit onderdeel van de communicatie in het laatste kwartaal van dit jaar op te pakken en verder uit te werken. Op Facebook en op Instagram zijn we als parochie al actief.

Tenslotte

Zoals u ziet is er op de achtergrond al veel werk verricht. Mocht u het leuk vinden om mee te bouwen aan de parochiecommunicatie, schroom dan niet en geef uw naam en telefoonnummer door aan het parochie-secretariaat: mail naar: centraalsecretariaat@franciscusparochie.com, of neem rechtstreeks contact op met Leo Looman mob. 06 10 91 79 64, mail: vicevoorzitter@franciscusparochie.com. We kunnen alle expertise en enthousiasme gebruiken om samen verder te bouwen aan de parochiecommunicatie

A genda kind en kerk @Mariska Litjes



Kinderdienst vakantie!

Elke zondag is er kinderdienst, de laatste kinderdienst voor de vakantie is 9 juli. De kinderdienst vakantie is van 16 juli t/m 13 augustus. Op 20 augustus beginnen we weer. In de ruimte naast de kinderdienst is er crèche voor

de kleintjes.

Eerste communie

In de zomer periode zijn er geen eerste communievieringen of voorbereidingsbijeenkomsten voor de kinderen.

De voorbereidingsbijeenkomsten starten weer in september.

De ouderavond voor de eerste communie is op 13 september om 19.30 uur in het parochiehuis te Apeldoorn. Uitnodigingen hiervoor zullen eind augustus worden gestuurd. U kunt uw kind alvast aanmelden via kinderkerk@franciscusparochie.com of het secretariaat.

Vormsel

Uitnodigingen voor het vormsel zullen in september worden verzonden naar de ouders die in ons bestand zitten en naar de scholen. In oktober zal er een ouderavond gepland worden, de datum zal in het volgend magazine en in de nieuwsbrieven vermeld worden.

God is overal

Dat het vertellen van Bijbelverhalen mij regelmatig mooie ervaringen oplevert, heb ik vaker met u gedeeld.



Hier is er weer zo eentje.

In het Godly Play verhaal 'Ballingschap en terugkeer' dat ik onlangs vertelde aan leerlingen van een groep 8, ontdekt het volk van God, dat waar ze ook zijn, God overal is.

Het volk van God wordt gedwongen uit Jeruzalem te vertrekken omdat de koning van Babylonië het land bezet heeft. Ze worden afgevoerd naar zijn land om daar in ballingschap te leven. Ze hebben altijd geloofd dat God alleen in de tempel aanwezig is. De tempel is in hun beleving dus de enige plek waar ze dicht bij God kunnen zijn en de heilige verhalen kunnen horen. Maar in ballingschap, ver van huis, ontdekken ze dat God overal is.

Die ontdekking bleef hangen bij de groep 8-ers. Ze zeiden hoe mooi en belangrijk het was als je zo'n ontdekking zou doen. Dat er iets als een God is die met je meegaat en die er altijd is om je kracht en vertrouwen te geven, waar je ook bent. Geen van deze kinderen zei gelovig te zijn, maar deze ontdekking sprak ze aan en er ging een verlangen van uit. De die ze maakten spraken boekdelen.

L

ocatie Nieuws

Apeldoorn

Eucharistieviering en biechtgelegenheid in de O.L. Vrouwekerk

Elke woensdagavond is er om 19.00 uur een eucharistieviering, voorafgaand hieraan is er om 18.30 uur aanbidding van de Heer en biechtgelegenheid.

Gebedsdienst in de O.L. Vrouwekerk

Elke vrijdagavond om 19.00 uur gebedsdienst van Sant Egidio.

H. Geestkapel, Assel

Elke zondag is er om 10.00 uur een eucharistieviering waarin afwisselend wordt voorgegaan door de salesianen Bijou Oledath en Dominiek Deraeve. Trouwe bezoekers van de kapel ontvangen de Nieuwsmededelingen van hier via email.

Als u ook op de hoogte wilt blijven kunt u dat doorgeven aan Hans Bosch:

bosc2999@planet.nl

Kerkdiensten Sainte Marie:

Elke 3e zondag van de maand is er om 10.30 uur een kerkdienst in Sainte Marie.

De Kledingbank

Mensen die financieel in de knel zijn geraakt kunnen op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur (zonder afspraak) bij de Kledingbank komen om kleding uit te zoeken. Kleding voor kinderen en volwassenen en ook linnengoed is ruim aanwezig om te delen. Inleveren van goede, schone en actuele kleding kan op maandag van 10.00 tot 15.00 uur.

Kerktaxi

Voor parochianen die niet zelfstandig naar de kerk kunnen komen, is er een vervoersdienst verzorgd door vrijwilligers. Voor info en aanmelding: mevrouw A. Simonis-Bik, amc.bik@gmail.com of kan men bellen met het secretariaat van de O.L. Vrouwekerk 055-526 65 00.

Koffie ontmoeting O.L. Vrouwekerk, Stationsstraat 13 te Apeldoorn.



Elke eerste woensdag van de maand bent u om 10 uur van harte welkom voor een heerlijk kopje koffie, maar ook om medeparochianen te ontmoeten voor een gezellig praatje en een luisterend oor!

Data van koffie ontmoetingen: **5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december.** Komt u ook?

De Bronkerk te Ugchelen, Hoenderloseweg 10 Ugchelen. Informatie: Bea Rigterink 06 517 06 301

In de maanden juli en augustus is de Bronkerk open op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00–15.00 uur.

Belangstellenden uit dorp of omgeving en voorbijgangers kunnen dan een kijkje nemen in de kerk. Men kan er luisteren naar muziek, een kaars aansteken of tot rust komen in een moment van stilte en bezinning.

Tijdens deze openstelling is er een **expositie** van schilderijen van kunstenares Elbreg Scheele. Materieschilderijen, Bronzen beelden en Keramiek

Enkele jaren geleden is zij begonnen met het maken van beelden van keramiek en daarna van beelden van was, die in brons gegoten worden; dit maakte dat zij een cursus is gaan volgen van de leergang beeldhouwen bij de Vrije Academie in Nunspeet. Ruim 10 jaar geleden heeft ze een nieuwe passie gevonden: het creëren van aardse materie schilderijen, waarbij ze geïnspireerd wordt door structuren die in de natuur voorkomen.

De opbouw van de diverse lagen in haar werk, is een proces waarbij de gebruikte structuren soms onverwachtse effecten laten zien, die zelfs haarzelf regelmatig verrassen. Haar abstracte werken prikkelen de kijker tot eigen interpretatie. Naast het werken met acrylverf, is Elbreg vorig jaar een ontdekkingsstocht gestart met het experimenteren met voor haar nieuwe materialen zoals aquarelverf, pastel en olieverf, om te ervaren of er een symbiose kan ontstaan met het werken met materie en heeft ze het beeldhouwen weer opgepakt.

Op haar website kunt u meer informatie vinden: www.elbregscheeleart.com

Vaassen

Vrijwilligersbijeenkomst

Op zondag 4 juni vond de “Dank je wel” bijeenkomst voor de vrijwilligers van de locatie in Vaassen. De weersvoorspellingen gaven alle vertrouwen om er een heerlijk buitengebeuren van te maken. Om 10.00 uur was de goed bezette Eucharistieviering. Het gebruikelijke koffiedrinken erna was dit maal ook in de tuin van het parochiecentrum, aan de overzijde van de weg.

De koffie met cake stond uitnodigend klaar, het was een geanimeerd elkaar treffen op het gazon of in de tent.

Na de koffie sprak Gerard Bosgoed waarderende woorden uit waarin hij de vrijwilligers dankte voor al hun inzet. Pastoor ten Have zorgde ervoor, dat we op een goede katholieke wijze aan de warme lunch konden beginnen. Fijn dat het voor hem deze zondagmorgen mogelijk was aanwezig te zijn.



De snackkar arriveerde en dat was een aangename verrassing voor veel aanwezigen. Het was immers voor velen al weer een tijdje geleden dat men een heerlijk vers frietje of andere lekkernij kon halen en na jaren weer kon ervaren hoe fijn het is om op een ontspannen wijze elkaar te mogen ontmoeten.

Geweldig dat er ook wat nieuwe vrijwilligers aanwezig waren. Wordt u, word jij ook een van onze enthousiaste vrijwilligers voor een kleine taak die bij u, die bij jou past

Klarenbeek

Zondag 20 augustus – Ker(k)misviering in Klarenbeek

Ook dit jaar is er weer, als goed gebruik, een oecumenische dienst georganiseerd in de feesttent aan de Broekstraat te Klarenbeek.

Het thema van dit jaar is: **”Even stilstaan...een hele vooruitgang...”**

Na tijden van Corona waarin we allemaal even stilstonden en niets mochten, zie je dat wij nu weer als van ouds de agenda’s vol hebben staan. Druk, druk druk...Er zijn mensen die dit nu niet meer kunnen volgen of bijhouden. Laten we even stilstaan en omkijken naar de ander, die daar wellicht wat moeite mee hebben. Waarna weer verrijkt verder gaan.

Voorganger is Agnes Schiphorst.

De kerkdienst vindt plaats op zondag 20 augustus aanvang om 10:30 in de kermistent aan de Broekstraat in Klarenbeek.

Medewerking wordt verleend door Willen Kapel orgel/keyboard. De viering zal ondersteund worden door het gelegenheidskoor en het koor Spirit o.l.v. Wil Berends. Joke van Reen zal enkele liederen solo zingen.

We nodigen u allen uit om mee te komen zingen in het gelegenheidskoor. De repetitieavonden zijn op **10** en **17 augustus** om 19.30 in het Boshuis. Ook voorafgaand aan de dienst van zondag 20 augustus is er nog tijd in de tent aan de Broekstraat om in te zingen. Wij hopen, dat velen van u komen meezingen. De werkgroep Ker(k)misviering, Agnes Schiphorst, Gemma de Winkel, Bouk Wagter en Patrick Mascini

Vieringen door de week



- ❖ Op woensdag- en donderdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering in Twello.
 - ❖ Op dinsdag- en vrijdag is er om 09:00 uur een Eucharistieviering in Apeldoorn.
 - ❖ Op woensdagavond om 19:00 uur een Eucharistieviering in de OL Vrouwekerk Apeldoorn (voorafgaand aan de viering om 18:30 uur aanbidding en biechtgelegenheid)
 - ❖ Op de 2e vrijdag van de maand is er om 9.30 uur een eucharistieviering in Klarenbeek.
-

Weekendvieringen juli tot augustus 2023

DATUM	TWELLO	VAASSEN	LOENEN	APELDOORN	KOREN APELDOORN
8-9 juli 14e Zondag dh	zo. 9.00 ten Have	za. 18.30 ten Have	zo. 10.00 Sebastian	za. 16.30 Sebastian zo. 11.00 ten Have	Cantor Lucente
15-16 juli 15e Zondag dh	zo. 9.00 Sebastian	zo. 10.00 ten Have	za. 18.30 ten Have	za. 16.30 Sebastian zo. 11.00 Sebastian	Cantor Gregoriaans
22-23 juli 16e Zondag dh	zo. 9.00 ten Have	za. 18.30 Sebastian	zo. 10.00 Sebastian	za. 16.30 ten Have zo. 11.00 ten Have	Samenzang Vakantiekoor
29- 30 juli 17e Zondag dh	zo. 9.00 Sebastian		za. 18.30 Sebastian	za. 16.30 Sebastian zo. 11.00 Sebastian	Cantor Vakantiekoor
5-6 aug. Gedaante verandering van de Heer	zo. 9.00 Sebastian	za. 18.30 Sebastian		za.16.30 Sebastian zo. 11.00 Sebastian zo. 13.00 Engelse mis	Cantor Vakantiekoor
12-13 aug. 19e zondag dh	zo. 9.00 ten Have	zo. 10.00 Sebastian	za. 18.30 ten Have	za.16.30 Sebastian zo. 11.00 ten Have	Cantor Vakantiekoor
15 aug. Maria ten Hemelopn.				di. 19.00 Sebastian	Credo
19-20 aug. 20e Zondag dh	zo. 9.00 Sebastian	za. 18.30 Sebastian		za.16.30 Sebastian zo. 11.00 Sebastian	Cantor Credo
26-27 aug. 21e Zondag dh	zo. 9.00 ten Have	zo. 10.00 Sebastian	za. 18.30 Sebastian	za.16.30 Sebastian zo. 11.00 ten Have	Cantor Lucente

Locaties Franciscusparochie

<p>Geloofsgemeenschap Apeldoorn eucharistisch centrum</p> <p>secretariaat</p> <p>email Bankrekening</p>	<p>Onze Lieve Vrouwekerk Hoofdstraat 18 7311 KB Apeldoorn 05 55 26 65 00 maandag-donderdag 9.00 - 12.00 uur Stationsstraat 13,7311 NL Apeldoorn Secretariaat@rkapeldoorn.nl NL80RABO0105242063</p>
<p>Geloofsgemeenschap Twello eucharistisch centrum</p> <p>secretariaat</p> <p>email Bankrekening</p>	<p>Heilige Martinuskerk Kerklaan 18 7391 AN Twello 05 71 27 44 45 dinsdag-vrijdag 9.00 - 12.00 uur Kerklaan 18, 7391 AN Twello martinus.twello@franciscusparochie.com NL80RABO0105242063</p>
<p>Geloofsgemeenschap Vaassen liturgisch centrum</p> <p>secretariaat</p> <p>email Bankrekening</p>	<p>Heilige Martinuskerk Deventerstraat 98 8171 AC Vaassen 05 78 57 58 17 b.g.g 05 78 57 23 52 donderdag 9.30 - 12.00 uur Deventerstaat 89, 8171 AC Vaassen martinus.vaassen@franciscusparochie.com NL68RABO0152601074</p>
<p>Geloofsgemeenschap Loenen Eerbeek liturgisch centrum</p> <p>secretariaat</p> <p>email Bankrekening</p>	<p>Heilige Antonius Abtkerk Hoofdweg 49 7371 AE Loenen 05 55 05 12 63 donderdag 10.00 – 12.00 uur Hoofdweg 49, 7371 AE Loenen loenen-erbeek@franciscusparochie.com NL27RABO0336754566</p>
<p>Geloofsgemeenschap Epe secretariaat</p> <p>email Bankrekening</p>	<p>06 30 01 20 77 op afspraak W.G. van der Hulststraat 1, 8162 XG Epe epe-heerde@franciscusparochie.com NL32RABO0317525778</p>
<p>Geloofsgemeenschap Klarenbeek secretariaat</p> <p>email Bankrekening</p>	<p>05 53 01 12 02 dinsdag 09.00 - 12.00 uur Kerkweg 2, 7382 BN Klarenbeek klarenbeek@franciscusparochie.com NL63RABO0332100731</p>
<p>Geloofsgemeenschap Bussloo secretariaat</p> <p>email Bankrekening</p>	<p>Vacant</p>